

# SIKAMBERKE

September 2017



Beste ouders en liefste leden,

We zijn na een fantastisch kamp weer aan een nieuw Chirojaar begonnen en dat betekent ook een nieuw "Sikamberke", dat boordevol informatie en briefjes van alle afdelingen staat.

De voorbije weken is er dan ook het één en ander veranderd op onze Chiro.

We hebben op het einde van het kamp jammer genoeg afscheid moeten nemen van een geweldige leider en leidster: Sean en Jasmien! Aan hen willen we dus heel graag nog eens van harte bedanken voor hun geweldige inzet, enthousiasme en Chirospirit!! Een dikke merci!!! Gelukkig blijft er nog een grote groep enthousiastelingen over in onze leidingsploeg die, helemaal vrijwillig, iedere zondag weer paraat staan om onze leden te ontvangen. En na de eerste Chirozondagen kunnen wij al met grote overtuiging en een goedkeurend oog zeggen: dat lukt hen zeer goed!

Via deze weg willen we ook meteen onze kookploeg nog eens van harte bedanken voor hun geweldige inzet tijdens ons Bivak! Het eten was weer overheerlijk!!

Wat ook veranderd is en velen van jullie ondertussen hebben kunnen zien, is ons "oud lokaal". De renovatiewerken waarvoor we hard hebben gespaard, zijn ondertussen uitgevoerd en het resultaat mag er zijn! We kunnen opnieuw gebruik maken van de drie lokalen die het voorbije jaar een grondige opknapbeurt kregen. We willen ook niet onopgemerkt voorbij laten gaan dat een deel van de leidingsploeg én leden zich bijna heel de maand augustus vrijgemaakt hebben om de afwerking van die lokalen te realiseren: muren afschuren tot vervelens toe, verven, vensters en deuren zetten, isoleren, PU-schuim spuiten (☺), de trap plaatsen, lokalen inrichten,... niets was hen teveel gevraagd. Jullie verdienen een dikke, dikke pluim voor het harde werk!!!

De komende maanden zullen er ook nog renovatiewerken doorgaan aan de parochiezaal naast onze Chirolokalen. Vanwege deze werken, vragen wij aan alle leden om op Chirozondagen binnen te komen via het poortje aan de achterkant van ons grasveld (ingang via De Pomp).

Voor de rest hebben wij nog heel wat nieuws te melden:

- Ook dit jaar zullen wij opnieuw het **BABELCAFE** organiseren! Dit is een gezellige bijeenkomst waar ouders, leden, oudleiding,... bijeen kunnen komen om elkaar te leren kennen en wat bij te praten. Het eerste babbelfcafé zal aan onze chirolokalen doorgaan op vrijdagavond **29/9 vanaf 20u30**.
- Op **zondag 1 oktober** organiseren we voor de tweede keer een **FAMILIEDAG**. Concreet wil dit zeggen dat we aan alle ouders willen vragen om die dag ook eens mee naar de chiro te komen van 14u30-18u. We voorzien een groot spel op maat van alle leeftijden, zodat jullie eens kunnen zien hoe het er op onze Chiro aan toe gaat. Het zou dus fantastisch zijn als jullie allemaal deze dag willen vrijhouden. Indien jullie als ouders toch al andere plannen hebben: de leden zijn uiteraard ook welkom om die dag naar de Chiro te komen zonder ouders!

- Noteer ook alvast in jullie agenda's dat we op **zaterdag 7 oktober 2017** ons **KAAS- EN BREUGELFESTIJN** opnieuw organiseren. Dat zal dit jaar doorgaan in CC Koningslo (Streekbaan 185), aangezien er nog werken bezig zijn in de parochiezaal. Je kan langskomen tussen 11u30 en 14u of tussen 17u30 en 22u voor een à volonté buffet.
- Het **BIVAK 2018** zal plaatsvinden van **22 juli tot en met 1 augustus 2018**.

We hebben ook nog enkele oproepen naar alle ouders en leden toe:

- o Op onze Chirofeesten kunnen wij altijd helpende handen gebruiken. We hopen dat we hiervoor op jullie kunnen rekenen.
- o We hopen dat iedereen de inzet van onze leidingsploeg apprecieert en rekening houdt met de kampdatum, zodat alle leden van begin tot einde mee kunnen gaan.
- o Voor kinderen met een vrijetijdspas van Stad Vilvoorde is het mogelijk om aan verminderd tarief lidgeld en kamp/weekendgeld te betalen. Voorwaarden en meer informatie over de vrijetijdspas zijn te vinden op de site van Stad Vilvoorde: <http://www.vilvoorde.be/product.aspx?id=768>
- o We willen jullie er ook allemaal nog eens aan herinneren dat het belangrijk is om het lidgeld van €25 op tijd te betalen (liefst ten laatste tegen 10 oktober, daarna moeten wij de verzekering betalen)! Leden waarvoor tegen dan geen lidgeld betaald werd, zullen wij de kampprijs van niet-leden aanrekenen!
- o Omdat er weer een hoop nieuwe leden – en dus ook ouders – zijn, willen wij onze taak als Hoofdleiding en Volwassen Begeleiders graag nog eens even kort uitleggen. Onze verantwoordelijkheid is om er gedurende het hele jaar voor alle leden en ouders die problemen, vragen of opmerkingen hebben, te zijn. Twijfel dus zeker niet om ons in zo'n geval te contacteren. Wij willen natuurlijk wel nog eens benadrukken dat het aangewezen is om in de eerste plaats de leiding van de groep van uw zoon of dochter te contacteren indien er in dat verband vragen of problemen zijn.

Vergeet niet om regelmatig eens een kijkje te nemen op onze website ([www.sikambers.be](http://www.sikambers.be)) en onze facebookpagina ("Chiro Sikambers), want daarop verschijnen steeds de laatste nieuwtjes, foto's, oproepen,... van onze Chiro.

Tot slot willen we nog even kort de algemene regels van onze Chiro overlopen:

- De Chiro start om 14u30 stipt, maar de leiding is aanwezig vanaf 14u om opvang te voorzien.
- De Chiro eindigt om 18u, behalve voor de Keti's en Aspi's, die blijven nog een uurtje langer, tot 19u.
- Elke zondag vragen we aan alle leden om 50 eurocent mee te nemen. Hiermee voorziet de leiding een lekker 4-uurtje voor iedereen uit de groep. Het lidgeld voor een jaar bedraagt €25 en wordt liefst tegen ten laatste 10 oktober betaald (cash aan de leiding of via overschrijving op het rekeningnr. BE25 0688 8911 7282; naam lid en groep vermelden aub).

- Wat betreft het Chiro-uniform is het nog steeds verplicht om bij de Ribbels een T-shirt van onze Chiro te dragen (op Chirozondagen verkrijgbaar voor €10). Bij de Speelclubbers, Rakwi's, Tito's, Ketis en Aspi's is een driedelig Chiro-uniform verplicht: t-shirt van onze Chiro, Chiro rok/short, Chiropull/Chirohemd (deze zijn verkrijgbaar bij De Banier, [www.debanier.be](http://www.debanier.be)). Wij hebben ook enkele tweedehands Chiro-uniformen voor diegenen die hierin interesse hebben, vraag hier gerust naar bij de leiding.

Een hele boterham, maar hiermee zijn jullie weer op de hoogte van het reilen en zeilen op onze Chiro en de activiteiten van het komende jaar. Het rest ons dan enkel nog om iedereen een fantastisch Chirojaar toe te wensen met massa's spel, plezier, gelach en het samen zorgen voor onvergetelijke herinneringen!

Vele groetjes,

Arno  
Hoofdleider

Frieda en Karen  
Volwassen Begeleiders (VB's)

Arno Coomans: [arno@sikambers.be](mailto:arno@sikambers.be); 0471/27 62 82  
Frieda Roekaers: [frieda@sikambers.be](mailto:frieda@sikambers.be) ; 0472/37 90 36  
Karen De Waele: [karen@sikambers.be](mailto:karen@sikambers.be) ; 0479/41 63 50

Hallo allercoolste en liefste ribbeltjes!!!!

Het nieuwe jaar is begonnen en wij hebben er al SUPERVEEL zin in! Hopelijk jullie ook!

Dit jaar gaan wij keicoole spelletjes spelen zoals:

- verstoppertje in het donker
- vuile dag
- we gaan een nachtje op de chiro slapen
- mega leuke spelletjes!!!

Wij hopen dat jullie er op zoveel mogelijk zondagen zullen zijn 😊

Kusjessss van jullie allerleukste leiding:

Jana, Wout, Youri xxxxxxxx

## Hallo allerleukste en coolste speelclubbertjes

Het chirojaar begint alweer met jullie nieuwe leiding, die dit jaar op en top hun best zullen doen om er het beste chirojaar ooit van te maken voor jullie! Wij hebben er alvast superveel zin in, hopelijk jullie ook! Dit jaar gaan we megaleuke dingen doen, zoals onder andere:

- vuile dag
- onvergetelijke spelletjes
- tegen elkaar strijden

en nog meer coole dingen!

Dit jaar gaan we ook op weekend. Maar naar waar is nog een verrassing... 😊

We verwachten natuurlijk dat jullie zoveel mogelijk op zondagen komen, want hoe meer volk, hoe meer vreugde!!!!

Binnenkort komen we eens langs om al jullie vragen (en die van mama en papa) te beantwoorden.

3 dikke kusjesss van jullie superleiding

Indra, Ben en Bumba (Arne)

Hey,

Reuze Amusante Kakelende Wonderbaarlijke Interessante

RAKWI's!

Hier is het allereerste briefje van jullie nieuwe leiding.

Wij hebben alvast reuzeveel zin in het komende Chirojaar!

De eerste chirozondag was al een succes, maar er zullen ongetwijfeld nog vele andere heeleeleleel leuke programma's komen.

Jullie mogen altijd jullie vriendjes en vriendinnetjes meenemen, want hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Hopelijk gaan we jullie dan ook allemaal zien op ons Kaas - en breugelfestijn op 7 oktober!

Groetjes van jullie tofste leiding, Ward, Jana en Rani



Heeey Tito's,

Het nieuwe Chirojaar is (eindelijk) weer begonnen. 😊

Jullie (super coole) nieuwe leiding is ook bekendgemaakt. Hopelijk zijn jullie blij met ons als leiding voor jullie eerste (voor sommige 2<sup>de</sup> ) jaar als Tito. Wij hopen ook dat jullie Amber nog niet beu zijn als leiding. 😊

Wij gaan er alvast alles aan doen om jullie een topjaar te bezorgen! Nu jullie ouder worden en bij de tito's zitten, gaat de Chiro een beetje veranderen voor jullie. Bereid jullie dus al maar voor op een Chirojaar met leuke programma's, leuke activiteiten, heel veel vuile spelletjes en een fantastisch Chiroweekendje!

Nu het nieuwe schooljaar is begonnen, wensen wij jullie ook heel veel succes! Zorg er maar voor dat jullie heel goed leren voor toetsen en taken, zodat jullie goede punten halen. Dan kunnen jullie elke zondag zonder zorgen en met een lach op jullie gezicht naar de Chiro komen. 😊

Wij hebben alleszins een heel goed gevoel over het nieuwe Chirojaar met jullie en hopen dat dit wederzijds is.

Kusjes van jullie nieuwe leiding,

Amber en Jarno

xxx



Jow Ketj Flieters

Welkom in onze crib. Hopelijk hebben jullie een fantastische vakantie achter de rug want er staat jullie nog veel te wachten dit jaar! Na jullie enthousiasme van de eerste zondag, weten wij dat jullie er elke zondag weer met veel zullen staan! Binnenkort een eerste weekend om het jaar goed te starten (meer informatie volgt nog).

Op 7 oktober houden wij ons Kaas- en Breugelfestijn, waar jullie hopelijk massaal aanwezig zullen zijn.

Wij hebben er al keiveel zin in,

Greetz,

*-Redz, Krissi en Marij. x*



Liefste Aspi's!

Kunnen jullie het geloven, eindelijk Aspi! Dit wil zeggen dat jullie vanaf nu de oudste, meest verantwoordelijke, leukste, tofste, interessantste, boeiendste, grappigste, meest getalenteerde,... leden moeten zijn! Beschouw dit gerust als werkpunten voor dit jaar.

Het nieuwe jaar is weer begonnen en als van goede gewoonte staat er weer nieuwe leiding voor jullie klaar. Hoewel we erg bescheiden mensen zijn, voelen we ons toch verplicht om even te melden dat jullie het zeer goed getroffen hebben met ons! Wie anders zou jullie al deze bovenstaande karaktereigenschappen kunnen bijbrengen? Het is dan ook vanzelfsprekend dat dit jaar een schitterend jaar zal worden.

We hopen dat jullie het oranje draad spel tot een goed einde zullen brengen en al deze mega fantastische opdrachten doen slagen. Zoals jullie al weten gaan we met de fiets op kamp. Hierdoor zullen we vroeger vertrekken dan de rest, dus noteer alvast in jullie agenda dat het bivak van 17 juli tot en met 1 augustus zal duren. Nog een datum om zeker niet te vergeten, is het weekend van 3 tot 5 november. Als jullie deze datum toch zouden vergeten, gaan jullie 3 mega fantastische dagen missen.

Voor de rest hebben wij niet zo heel veel meer te vertellen, buiten dat we er een mega fantastisch jaar van gaan (proberen) maken!!!

Groetjes van jullie grote voorbeelden

Willem & Arno