

Sikamberke

Oktober 2015

Chiro Sikambers organiseert



Zaterdag
24 oktober 2015

Kaas- en breugelfestijn

Van 11u30 - 15u
&
Van 17u - 22u

Zaal De kring
Romeinsesteenweg 55, 1800 Vilvoorde

Beste ouders en liefste leden,

We zijn ondertussen weer aan een nieuw Chirojaar begonnen en dat zijn we knallend gestart met een groot groepsspel. We vonden het enorm fijn om te zien dat we reeds vanaf de allereerste chirozondag een hele hoop nieuwe leden mochten verwelkomen! Ook de volgende zondagen kwamen er nog een aantal nieuwe leden bij. We zijn een jeugdbeweging die blijft groeien en we kunnen uiteraard niets anders dan dat toejuichen! We blijven iedereen dan ook aanmoedigen om vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes, klasgenootjes,... mee te brengen naar onze Chiro!

Bij de start van het nieuwe chirojaar hoort helaas ook het afscheid van een aantal mensen uit de leidingsploeg. We willen dan ook een welgemeende DANKUWEL zeggen aan Jana, Ella en Ilke. Jullie inzet en enthousiasme voor de Chiro was enorm en we zullen jullie dan ook hard missen! Gelukkig hebben we nog steeds een fantastische ploeg die iedere zondag klaarstaat om onze leden een geweldige namiddag te bezorgen. Ook zaten we met een Aspi die zich niet meer kon inhouden en maar al te graag leiding wou worden: WELKOM aan Sean in de leidingsploeg! We willen ook graag onze kookploeg nog eens van harte bedanken voor hun inzet gedurende het volledige chirojaar, maar bovenal voor hun heerlijke maaltijden op kamp! MERCIKES!

Vorig chirojaar hebben we ook al hard gewerkt aan onze chirolokalen. Er waren namelijk een aantal renovatie- en verbeteringswerken nodig. Hiervoor konden we gelukkig rekenen op de hulp van een aantal energieke ouders! Enorm bedankt voor jullie inzet en tijd! Ook dit jaar zullen we de werken nog voortzetten, houd onze facebookpagina en je mailbox zeker in de gaten om op de hoogte te blijven. We kunnen namelijk nog steeds extra vrijwilligers gebruiken!

Voor de rest verandert er niet veel: het VeeBee-ploegje (Volwassen Begeleiding) blijft bestaan uit Frieda en Karen en Matjas en Sam blijven groepsleiding. Bij ons kunnen jullie altijd terecht met grote en kleine zorgen. Het is natuurlijk wel nog steeds de bedoeling dat wanneer er problemen zijn binnen de groep van uw kind, allereerst de desbetreffende leiding gecontacteerd wordt.

Voor dit chirojaar hebben wij ook alvast enkele belangrijke data om in de agenda's te noteren:

- Ons **Kaas- en Breugelfestijn** zal doorgaan op zaterdag 24 oktober 2015
- Een heuse **ChiroQUIZ** op 5 maart 2016
- Ons **Steakweekend** organiseren we op 23 en 24 april 2016
- Het **BIVAK 2016** zal dit chirojaar van 31 juli tot en met 10 augustus 2016 doorgaan

We hebben hierbij meteen nog enkele oproepen naar alle ouders toe:

- Hebben jullie oude, maar nog bruikbare keukenhanddoeken, dan mogen jullie deze altijd aan de leidingsploeg overhandigen! Laat het ons ook gerust weten indien u denkt nog ander bruikbaar materiaal voor de Chiro te hebben liggen (bv. servies, reserveslaapzakken, speelmateriaal, kladpapier,...).
- Op onze chirofeesten kunnen wij altijd helpende handen gebruiken. We hopen dat we hiervoor op jullie kunnen rekenen.
- We hopen dat iedereen de inzet van onze leidingsploeg apprecieert en rekening houdt met de kampdatum, zodat alle leden van begin tot einde mee kunnen gaan.

Sinds vorig jaar is het voor kinderen met een vrijetijdspas van Stad Vilvoorde eveneens mogelijk om aan verminderd tarief lidgeld (€5) en kamp/weekendgeld te betalen. Voorwaarden en meer informatie over de vrijetijdspas zijn te vinden op de site van Stad Vilvoorde:

<http://www.vilvoorde.be/product.aspx?id=768>

Tot slot willen we nog even kort de algemene regels van onze chiro overlopen:

- De chiro start om 14u30 stipt, maar de leiding is aanwezig vanaf 14u om opvang te voorzien.
- De chiro eindigt om 18u, behalve voor de Keti's en Aspi's, die blijven nog een uurtje langer, tot 19u.
- Elke zondag vragen we aan iedereen om 50 eurocent mee te nemen. Hiermee voorziet de leiding een lekker 4-uurtje voor iedereen uit de groep. Het lidgeld voor een jaar bedraagt €20.
- Het uniform bestaat uit 3 delen en is verplicht:
 - o Een t-shirt van onze chiro (verkrijgbaar op de Chiro voor €8)
 - o Een chirorok of chiroshort (verkrijgbaar in de Banier)
 - o Een chirohemd of trui (verkrijgbaar in de Banier)

Voor de Ribbels is een t-shirt van onze chiro voldoende als uniform.

Alle overige informatie over onze Chiro, de contactgegevens van de leiding, de Chirokalender (staat ook in dit Sikamberke) en nog veel meer zijn nog steeds te vinden op onze website: www.sikambers.be. Op onze facebookpagina (Chiro Sikambers) zijn ook steeds alle nieuwtjes te vinden.

We wensen alle leiding en leden een onvergetelijk chirojaar toe!

Frieda Roekaers frieda@sikambers.be 0472/37 90 36

Karen De Waele karen@sikambers.be 0479/41 63 50

Sam Balcaen sam@sikambers.be 0474/30 33 70

Mattias Van den Borre mattias@sikambers.be 0478/52 71 11

Liefste ribbels,

Hier is het eerste briefje van jullie leiding. :-D Eerst willen we toch even zeggen hoe blij wij zijn met zoveel nieuwe kindjes in onze groep. Al die lachende, spelende, actieve, grappige en enthousiaste chirokindjes maken ons elke zondag weer blij!

We zijn nu al een maand verder en we kunnen toch al terugkijken op enkele superleuke zondagen! We kijken dus al uit naar de rest van het chirojaar, waar we nog heel veel spelletjes gaan spelen. Hopelijk blijven jullie even enthousiast komen elke zondag!

We verwachten jullie ook allemaal met de mama's en papa's op ons megalekker kaas- en breugelfestijn zaterdag 24 oktober. Houd deze datum al maar vrij op jullie kalender! ;-)

PS: op de volgende pagina staat een kleurplaat die jullie allemaal mogen inkleuren zodat we ons lokaal wat kunnen versieren. ☺

Nog heel veel ribbelgroetjes van Jolien en Arne!! :-D



Ribbel



Hey allerliefste, allercoolste en allerzotste speelclubbers!



Hier een briefje van jullie nieuwe (en uiteraard ook lieve, coole en zotte) leiding.

Het nieuwe Chirojaar is weer begonnen en wij zijn dan ook blij dat wij al twee nieuwe speelclubbers mochten verwelkomen! Welkom Sophie en Maureen! Jullie mogen nog altijd vriendjes, vriendinnetjes, neefjes en nichtjes meebrengen naar de chiro. Iedereen van jullie leeftijd is welkom in onze groep.

We hebben al een paar leuke, maar misschien ook vuile activiteiten gedaan (denk maar aan de eerste zondag). We zijn ook naar de jeugddag geweest waar de meisjes zich van hun stoerste kant hebben laten zien (foto's zullen binnenkort te zien zijn op de site (www.sikambers.be en doorklikken naar foto's).

Uiteraard staan wij het hele jaar klaar met nog allemaal leuke activiteiten! In de lente zouden we graag een weekendje plannen en in augustus komt natuurlijk het hoogtepunt van het chirojaar met een spetterend kamp! Wij hopen dat wij iedereen zoveel mogelijk zien op zondag, maar ook op ons weekend en op kamp (31 juli tot 10 augustus)!

Op 24 oktober kunnen jullie allemaal samen met jullie mama's en papa's (en de rest van de familie) lekker komen eten op het kaas-en breugelfestijn (in de zaal naast de lokalen). We kunnen al iets verklappen: Linda is al appeltjes komen rapen op de Chiro om er heerlijke appelmoes van te maken. DUS: afspraak op 24 oktober. De opbrengst van al onze festijnen gaat trouwens naar leuk materiaal, oprissing van de lokalen,... dus jullie hebben er allemaal baat bij om aanwezig te zijn op onze etentjes :D.

Wij hebben enorm veel zin in dit jaar en hopelijk jullie ook!

Heel veel groetjes van jullie allerliefste leiding

Sean en Lien

Hey aller stoerste rakwi's van de eeuw !!!!!

Hoe gaat ie ? Tot jullie spreekt jullie leuke leiding.

Wij willen even zeggen dat wij super blij zijn om aan jullie leiding te mogen geven , hopelijk zijn jullie ook een beetje blij met ons ? 😊

We hebben al een paar toffe zondagen achter de rug maar niet gevreesd er volgen er vééééééééél meer!

EN OOK ... Een mega cool rakwi weekend! WHOEHOE!

Dat wordt knallen!

Dit jaar is het maar een klein rakwi groepje maar we zijn heel blij dat jullie allemaal zo veel mogelijk proberen te komen. Maar hoe meer zielen hoe meer vreugd dus jullie mogen altijd vriendjes of neefjes of nichtjes meebrengen, iedereen is welkom.

Mannen , tot op de volgende chiro zondag!

Daaaaag !!!

Dikke knuffel en kus van jullie leiding.

Alanis en Arno

Hej tito's,

Het jaar is weer gestart en jullie weten ondertussen allemaal wie jullie nieuwe leiding is. De groep ziet er wat anders uit dan vorig jaar, maar dat is niet erg, want het jaar dat er aan komt gaat sowieso fantastisch zijn (met ons kan dat ook niet anders).

Wij zijn alvast enorm blij om aan jullie leiding te geven en we hopen dus ook dat jullie elke zondag ongelooflijk talrijk aanwezig zullen zijn, want wij zijn alvast van plan om voor jullie een jaar vol coole activiteiten, een geweldig weekend en als afsluiter een spetterend kamp te voorzien. Maar aangezien jullie de afgelopen maand alvast precies jullie best hebben gedaan om er zo veel mogelijk te zijn, hebben we er alle vertrouwen in dat dat wel goed komt 😊

Tot zondag!

Jasmien & Sam

Most Awesome, Coolste maar ook Liefste Gangsters! (De Keti's)

**We hopen dat jullie even blij met ons zijn als leiding, als wij zo blij zijn met jullie als leden. De komende zondagen zullen alleen maar beter worden met veel thuglife filmpjes! (Zie kapsel Yarno)
Waarschijnlijk wat bijkomen tijdens de durum maar dat sporten we eraf de week erna! Binnen 3 weken is het de Kaas & Wijn van de chiro en hopen dat onze daar talrijk zijn ;)**

Zalige programma's, toffe weekends en uiteindelijk een super kamp komen nog in dit fantastisch jaar!!!

We kijken al uit naar jullie enthousiasme!

PS: mee te nemen; goed humeur!

Veel liefs & kusjes, De Geweldige Keti Leiding

Prinses Amber & Stoffel

Heeeeeeeeeeeeeey Aspiiiiiiiiiiiiiiiii's

Het nieuwe jaar is begonnen en wij hebben er ongelooflijk veel zin in! We zien er naar uit om een aantal van jullie een zalig laatste jaar (als lid) te bezorgen. En de anderen gewoon een zalig jaar te geven :D

Aangezien jullie wel heel dicht bij komen bij leiding te worden, gaan we natuurlijk proberen jullie een beetje voor te bereiden hierop. We gaan ons best doen alleszins. Het is dan ook wel belangrijk dat jullie er zoveel mogelijk op zondag staan en zeker altijd komen helpen wanneer we jullie hulp nodig hebben.

Maar geen zorgen, zoveel is dat ook weer niet, en voor de rest gaan we ons met de meest ongelooflijk zalige programma's amuseren. Kan ook moeilijk anders met zo een zalige groep en leiding die nog wel meevalt.

Er staan ondertussen al een paar dingen vast die jullie zeker niet mogen vergeten:

- De aspicorners vallen elke laatste vrijdag van de maand (normaal toch: als het eens niet doorgaat, laten we jullie het zeker weten)
- Ons weekend ligt ook vast: 13 tot 15 november! Vrijhouden he!
- Het kaas-en breugelfestijn valt zaterdag 24 oktober. Het is de bedoeling dat jullie dan zeker komen helpen. (Waarschijnlijk gaan we die vrijdag ook al beginnen opzetten, dus hou dat ook maar vrij :D)
- Ah en jullie mogen ook allemaal zeker mee op voorkamp, dus voor jullie begint het kamp al vanaf 29 juli. Dan weten jullie dat ook al.

Wij kijken uit naar de volgende zondagen en zullen al eens beginnen met het zotste weekend ooit te plannen!

De leiding waarmee jullie het zullen moeten stellen dit jaar,

Marike en Mattias

