

Sikamberke

Chiro Sikambers organiseert haar tweede:

fakkeltocht **zaterdag 15 februari**

*Vanaf 19.00 uur welkom aan de lokalen van de chiro:
begin fakkeltocht: 19:30*

Met gelegenheid om achteraf nog iets te drinken en te eten



Romeinsesteenweg 55
Koningslo

volwassene: €5

kind: €4

Januari

Beste ouders, leden en chiro sympathisanten,

Wij wensen jullie voor de laatste dagen van het jaar

Veel gezelligheid met elkaar.

Voor de 365 dagen die dan volgen

Veel plezier en weinig zorgen.

Een chirozondag hier, een bivak daar,

Wij staan alvast klaar voor een fantastisch jaar.

Ook voor een gezellige fakkeltocht en een lekker steakfestijn,

Moet je dit jaar bij ons zijn.

Wij hopen dat jullie deze dagen (15 februari en 26-27 april

2014) talrijk bij ons komen smullen,

Zodat wij onze kas kunnen aanvullen.

Warme groeten en onze beste wensen,

De leidingsploeg!



Beste ouders, liefste leden,

We zitten alweer in de helft van ons chirojaar en dat betekent ook dat 2014 aangebroken is. Hopelijk heeft iedereen goede examens en een fijne feestperiode achter de rug! Bij deze wil ik vanuit heel de leidingsploeg alle ouders, leden en chiro sympathisanten een spetterend 2014 toewensen met een goede gezondheid voor iedereen, niets dan geluk en een grote portie chiroplezier!

Dat we in de helft van het chirojaar zitten, wil ook zeggen dat we er al heel wat chirozondagen en –activiteiten hebben opzitten. We kunnen reeds terugblikken op een geslaagde chirofuif, een succesvol kaas- en breugelfestijn, enkele toffe afdelingsweekends en een hele hoop chirozondagen waarop de leiding hun uiterste best heeft gedaan om steeds met verrassende en boeiende programma's klaar te staan. Ik blijf er mij elk jaar over verbazen met hoeveel enthousiasme, inzet, creativiteit en bovenal chirospirit onze leiding zich – volledig vrijwillig – blijft inzetten voor de jeugd. Dat verdient zeker en vast nog eens een **DIKKE MERCI!!** ☺

Graag wil ik vanuit de leidingsploeg onze verontschuldigen nog eens aanbieden aan de ouders en leden die op zondag 22 december aan de chiropoort stonden. Blijkbaar sloop er een foutje in onze chirokalender en stond hier op dat het dan Chiro zou zijn, terwijl dit niet zo was. Onze oprechte excuses hiervoor!

Tenslotte wil ik in mijn briefje iedereen nog eens van harte uitnodigen op onze komende evenementen:

- **Zaterdag 15 februari** organiseren we onze 2^{de} **FAKKELTOCHT**. We spreken vanaf 19u af aan de chirolokalen om een gezellige fakkeltocht door Koningslo te doen. Achteraf is er nog de gelegenheid om iets te drinken en te eten en gezellig bij te praten, al dan niet aan een kampvuurtje.
- Op **26 & 27 april** organiseren we vol trots na lange tijd opnieuw ons **STEAKWEEKEND!** Meer info volgt later nog, maar noteer deze data zeker al in jullie agenda's. ☺
- Het **Bivak 2014** zal doorgaan van **3 t.e.m. 13 augustus** voor alle afdelingen.

Dan rest het mij enkel nog om te hopen dat we jullie op Chirozondagen, Chiro-evenementen en natuurlijk het Bivak talrijk mogen verwelkomen!

Vele chirogroetjes,

Karen

Hoofdleidster

0479/41.63.50 – karen@sikambers.be

Beste ouders en lieve leden,

Wij zijn ontzettend blij jullie te kunnen vertellen dat de Kerstman onze Chiro dit jaar niet vergeten is. Hieronder vinden jullie welke pakjes hij ons bracht! Hopelijk blijven jullie ook volgend jaar even talrijk komen zodat we samen van de cadeautjes kunnen genieten en er een fantastisch Chiro-jaar van kunnen maken!!!

Lieve Chiro-groeten,

Frieda en Ine



Liefste Speelclubbertjes,

Wij lopen al een tijdje te denken
wat we jullie kunnen schenken.

Deze keer willen we jullie iets bijzonder geven,
waaraan jullie veel plezier zullen beleven.

Een groot cadeau is er niet bij,
maar toch maken we jullie super blij!

Om jullie een beetje gerust te stellen,
zullen we jullie het volgende vertellen...

We krijgen het vast en zeker voor elkaar,
hele leuke spelletjes de rest van het jaar.

Op bivak zullen jullie wel zien,
we maken plezier met een kindje of tien!

Elke zondag staan wij voor jullie paraat,
aan die groene poort net naast de straat.

Daarom wensen wij jullie met een heel groot gebaar,
heel veel plezier en spelletjes het komende chirojaar.

Jullie zijn voor onze echte superkampioenen,
en verdienen allemaal hele dikke zoenen!

Jullie grote kapoenen,
Ella en Joke



Allerliefste Rakwi's!!!

Wij vonden dit rakwimannetje voor de deur

Hij had een glinsterende groene kleur

Dit mannetje van de rakwigroep

Stond vrolijk te dansen op de stoep

We namen het op en zeiden

Wil jij de Rakwi's een gelukkig nieuw Chirojaar toewijden!



Wat staat er nog allemaal op het programma in 2014:

We beginnen met een supergezellige fakkeltocht op 15 februari waar wij jullie allemaal verwachten.

26 en 27 april hopen wij jullie te zien smullen van een lekkere steak.

Daartussen kijken wij natuurlijk ook nog steeds uit naar supermegatoffe chirozondagen en niet te vergeten: er staat nog een fantastisch rakwiweekend op de kalender (hierover krijgen jullie binnenkort een briefje).

En natuurlijk is er nog het bivak waar wij allemaal zo naar uitkijken!

De komende zondagen zullen jullie ons wat minder zien aangezien wij nu onze tijd doorbrengen tussen alle lettertjes en cijfertjes van onze boeken. ☹️

Heel veel rakwiliefs... 😊

Lenn, Joke en Jolien

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Allerliefste suikerspinzoete tito's,

Er is een nieuw jaar aangebroken en bij een nieuw jaar horen uiteraard wensen en goede voornemens.

We wensen jullie dan ook een suikerspinzoet jaar vol suikerspinzoete momenten (vooral op de Chiro als zowel Robert, Alexis, Lars en Lukas er zijn ☺)

Onze goede voornemens zijn jullie een suikerspinzoet jaar bezorgen met een suikerspinzoeter weekend en het meest suikerspinzoete bivak!

Over het weekend gesproken: neem alvast jullie kalender van 2014 erbij en noteer dat ons titoweekend doorgaat van **14 tot 16 maart**. Verdere informatie volgt nog.

Wij voelen aan onze suikerspinnen dat 2014 een topjaar wordt, ah ja, hoe kan het ook anders met zo een toffe groep en nog toffere leiding?! (Hihi)

kijken er naar uit om jullie weer elke zondag op de Chiro te zien, klaar voor een namiddag vol plezier! Jullie zullen Lien wel eventjes moeten missen, want ze heeft examens in januari! En dat vinden wij allemaal heel erg!



MAAR: geen nood! Gelukkig is Sam er wel elke week voor jullie :D!

Nu zijn we aan het einde van onze brief gekomen,

Begin al maar te dromen

Van jullie suikerspinzoet jaar

En wie weet wat staat er nog allemaal voor jullie klaar?



Hey Keti's!

Eerst en vooral een heel **gelukkig nieuwjaar** en dat al jullie voornemens, beloften en dromen mogen uitkomen in 2014. Één van onze voornemens is in ieder geval om jullie nog een **ZALIG** jaar te geven met een **ONVERGETELIJKE** afsluiter.

Jullie examens zijn ondertussen gedaan en het nieuwe jaar is begonnen. Maar jullie hebben de Chiro nu al wel lang genoeg moeten missen, dus dan zullen we er maar direct invliegen! Wel, misschien niet volledig. Zoals jullie weten, moeten wij namelijk nog beginnen met de examens... ☹ Het zal dus niet mogelijk zijn om in januari leiding te komen geven. Geen zorgen, ondertussen zorgen we voor zalige vervangers en het zullen (bijna :p) even leuke zondagen als anders worden! We zullen alleszins proberen om zondag tussen 6 en 7 zeker is af te komen. Geen zorgen, jullie gaan ons geen volledige maand moeten missen.

We hebben er toch al een super semester opzitten, dat vinden wij toch. Met als hoogtepunt ons eerste keti-weekend! Chapeau dat jullie "Crash" volledig hebben uitgespeeld! Chapeau ook dat jullie opeens in het midden van de nacht Dikke Berta wouden spelen! Chapeau voor alle strategiën, die jullie daarvoor hebben bedacht ;)! En chapeau voor het echt wel lekkere eten dat jullie hebben gemaakt (ook al zat Tarras daar bij sommige gerechten misschien voor een heel klein beetje tussen)!

De volgende datums mogen jullie zeker niet vergeten:

- 24 januari: Keti-corner
- 15 februari: De fakkeltocht
- 26 en 27 april: **Ons Steakweekend!**

Noteer vooral die laatste datum goed, want voor het steakweekend gaan we jullie echt nodig hebben. Het is dus de bedoeling dat jullie daar het hele weekend gaan zijn en meehelpen. Een steakweekend brengt veel werk met zich mee en we gaan dus iedereen nodig hebben.

VEEEEEEL groetjes,

Jana en Mattias

Liefste aspi's,

We hebben ondertussen de eerste helft van het chirojaar alweer achter de rug. Wij kunnen alvast terugblikken op enkele coole chirozondagen, een aspiweekend vol vettigheid en een toffe chirofuif. Hopelijk denken jullie er hetzelfde over! We kijken er dan ook keihard naar uit om de tweede helft van het chirojaar nog eens dubbel zo cool, vettig en prettig te maken en hopen dat jullie op chirozondagen massaal aanwezig blijven zijn!

We starten 2014 al meteen goed met een aspidag (19 januari!). Om deze dag goed te laten verlopen hebben wij alvast een klein gebedje voorbereid. We stellen voor dat jullie allemaal op de vooravond van jullie aspidag op jullie knietjes gaan zitten, er een pater noster bijnemen en volgend gebedje 7 x 70 maal opzeggen. Op die manier zal jullie aspidag ongetwijfeld vlekkeloos verlopen! Hieronder de desbetreffende Heilige tekst:

*Onze Aspi's,
Die in ons lokaal zijn
Geheiligd zij uw leiding
Uw aspidag zal weldra komen
Uw Wil geschiede over leden als over materialen
Geef hen heden hun zondags vieruurtje
En vergeef de leden hun geplaag
Gelijk ook wij vergeven aan jullie gezaag ☺
En laat de leden niet lijden
Maar verlos hen van de verveling
Want van jullie is de creativiteit
En de inzet
En de chiromentaliteit
Om goede leiding te zijn
Tot in eeuwigheid
Amen.*

We wensen jullie allen een fantastisch 2014 toe met alles wat jullie wensen!

En geniet van de Aspidag! ☺ Dikke bezen, Bram & Karen xx