

SIKAMBERKE

JANUARI 2013





Wij wensen alle leden, ouders,
leiders en Chiro sympathisanten een
spetterend 2013! We gaan weer voor
een jaar vol Chiroplezier!
We geven er samen een lap op!

Karen De Waele
Hoofdleidster

Ine De Smet
Sven Van Grembergen
VB's

Beste chirovrienden,

Kerstmis is weer voorbij. Kerstmis een gezellige tijd, een warme tijd van donkere dagen, waarin men even tijd maakt om aandacht te geven aan elkaar.

Intussen is het nieuwe jaar begonnen met veel lawaai en vuurwerk. Wat gaat 2013 ons brengen? Hopelijk veel goeds, maar hierin kunnen we zelf ook voor een groot deel bijdragen.

Nu is het wel zo dat in het nieuwe jaartal 13 staat en dat is voor pessimisten en doemdenkers niet gunstig. Ze kunnen de mensen al beginnen de stuipen op het lijf te jagen, want binnenkort passeert er een planetoïde (een rotsblok van 45m) heel dicht de aardbaan. Wees gerust hij zal niet op de aarde vallen, wat doemdenkers ook zullen beweren.

Tevens zijn er dit jaar nog twee natuurverschijnselen te zien namelijk kometen. Waarvan één zo helder zal zijn als de maan. Voor doemdenkers onheilstekens, maar voor geïnteresseerden prachtige natuurfenomenen.

Ik hoop echter in 2013 ondanks die zogenaamde onheilstekens 75 jaar te worden en 45 jaar priesterschap te gedenken. 75 jaar is dat niet cruciaal en moeten er dan geen bladzijdes omgedraaid worden? Echter ik weet nog niet welke.

Aan het begin van het nieuwe jaar wordt er veel gewenst of toch niet? Als ik kijk wat ik gekregen heb langs kaartjes en mails, moet ik concluderen, dat er niet veel meer gewenst wordt. Ik wil echter niet achterblijven. Wat ga ik jullie wensen. Allereerst een goede gezondheid, want als die er niet meer is, valt al wat belangrijk lijkt in het niet.

Verder wens ik jullie mooie en gelukkige momenten, succes en goede moed in studie of werk, vreugde en dit voor alle dagen van het nieuwe jaar. Maar wat ik ook zou willen wensen is dat in het nieuwe jaar de vriendschap en kameraadschap onder elkaar nog meer mag toenemen en dat de groep in aantal mag groeien.

We hebben met Kerstmis de geboorte gevierd van Jezus, de man, die ons een voorbeeld was en een voorbeeld van menslievendheid heeft gegeven: "Ik zal er zijn voor u", dat was zijn leven. Gaan we dit ook een beetje proberen te zijn in ons medeleven, begrip, verdraagzaamheid, vriendelijkheid tegenover elkaar?. De groepsgeest zal er wel bij zijn.

Groetjes,

Ton, de pater

Lieve lieve ribbeltjes :-D

Hier is een tweede briefje van jullie leiding, woehoew :-D

Momenteel zijn wij een tijdje niet op de chiro omdat wij heel veel moeten leren voor onze examens, maar jullie krijgen elke week leiding van 2 andere superleuke leiders/leidsters ;-)

Natuurlijk zouden wij veel liever bij jullie zijn op zondag, maar eens onze examens gedaan zijn, gaan wij ons weer superhard amuseren met jullie!!! :-D

Jaja, want jullie blijven nog altijd de meest geweldige groep van de chiro met ook geweldige leiding :-p Om jullie elke zondag opnieuw met lachende gezichtjes naar huis zien te gaan, doet ons zo veel plezier! Wij denken, nee wij zijn er zeker van, dat wij nog keiveel leuke zondagen tegemoet gaan en wij nog heel veel plezier gaan maken met onze ribbels!
:-D

We willen jullie en jullie mama's en papa's ook nog een spetterend 2013 toewensen met nog vele leuke chiro-momenten!! ;-D

Hier stopt ons briefje ☺ Braaf zijn met jullie 'nieuwe' leiders;-)
We missen jullie wel!

Dikke kussen!

Jolien en Joke

Hey lieve speelclub,

Hier zijn we met al het tweede briefje van het chirojaar.

Veel fantastische zondagen zijn er al geweest met jullie en we zullen er nog veel beleven ook.

Wij hebben 2012 beëindigd met het goede voornemensspel, maar geen nood: in 2013 staan wij weer voor jullie klaar.

Wat staat er zoal op het programma? :

-NOG leukere zondagen

-De eerste ribbel- en speelclubfuif (17 februari 2013).

-De eerste fakkeltocht van chiro sikambers waar jullie allemaal op welkom zijn (23 februari 2013).

Wij hopen dat we jullie allemaal mogen blijven verwennen in 2013 met onze leuke programma's.

EEN DIKKE KNUFFEL VAN JULLIE LEIDING:

Sam

Ella

Lenn

Nieuwjaarsbrief aan de Rakwi's !

*Bij Nieuwjaar horen wensen
van gezondheid en geluk,
vooral dan voor de Rakwi's
die er elke zondag zijn, stuk voor stuk*

*Bij Nieuwjaar horen wensen
van een Chirojaar vol plezier
met als kers op de taart
een kamp vol gelach en gegier!*

*Bij Nieuwjaar horen wensen
liefst vol kleur en ook vol licht
die brengen wij jullie het beste
met een vrolijk en blij gezicht*

*bij Nieuwjaar horen wensen
heel persoonlijk en speciaal,
voor de Rakwi's 't allerbeste
voor ons blijft leiding zijn van jullie IDEAAL !!!*

Een dikke knuffel van jullie kleine kapoentjes,

Mattias, Dany & Karen

PS: Vergeet niet dat we van **15 tot 17 maart** op **Rakwiweekend** gaan! Meer informatie volgt later nog!



Heeeeej titoooo's

Eerst en vooral allemaal een **GELUKKIG NIEUWJAAR !!!** Wij wensen jullie veeeeeel geluk in 2013 en vooral wensen wij jullie veel leuke CHIRO-zondagen toe! Want in 2013 staan er weer veel chiro-zondagen op het programma en hopelijk zijn jullie zoals in 2012 even talrijk aanwezig! :D Jullie zijn echt een fantastisch groep en wij hebben ons toch al heel hard met jullie geamuseerd, jullie hopelijk ook ☺

De eerste zondagen (in januari) zullen wij er niet zijn, omdat we hard aan het leren zijn voor de examens, maar er is voor kei leuke vervanging gezorgd ;) Zij zullen nu kunnen ontdekken hoe een drukke maar ZALIGE groep jullie zijn!! =D

In februari staan wij er weer elke zondag om jullie bezig te houden! ☺ Ook zal er een weekend komen en dat gaat als jullie allemaal komen ongetwijfeld een zalig en onvergetelijk weekend worden.

Wij hebben in ieder geval al keeeeeiii veel zin in de rest van het jaar en het weekend!!

Tot snel liefste titooo's !! :D

Groetjes

Kevin, Christophe en Jana

Liefste Ketis en Aspis,

Een kusje hier, een kusje daar: GELUKKIG NIEUWJAAR!!!!

Vorige keer hadden we voor jullie een gedichtje klaar,

Ook deze keer kan dat niet ontbreken bij het begin van een nieuw jaar.

We wensen jullie een jaar vol plezier en geluk,

Dan kan het (zeker op de chiro) nu al niet meer stuk!

Weten jullie waar wij van dromen?

Dat jullie elke week met zen allen komen.

Gelukkig kunnen we van jullie niet klagen

en komen jullie elke week talrijk opdagen.

Lise verdient een dikke proficiat,

want ze was er bijna altijd, behalve toen ze examens had.

We dromen ook van wafeltjes, gebakken door Jasmien,

want die hebben we tot nu toe nog niet gezien.

We hopen vanaf nu ook nog enkel op mooi weer,

dan heeft Arne geen blauwe beentjes meer.

De kerstrozenverkoop ging vrij vlot,

enkel de gespikkelde exemplaren bleken niet zo hot.

Volgens sommigen zat de loting van de biermanden niet pluis,

want Mama Alanis nam de derde prijs mee naar huis.

Maar wat telt:

dankzij jullie inzet op het kerstfeest zit er in jullie kas weer wat geld!

Daar zullen we op kamp iets leuk mee doen!

Een dikke zoen van jullie kapoen(en)

Joke, Stijn en Lien

