

# S

ikamberke



**Oktober 2012**

Lieve ouders en lieve leden,

Hier zijn we weer met het eerste briefje van het nieuwe chirojaar.

Maar wat wil dat nu zeggen een nieuw chirojaar?

### **1. Afscheid**

Wij hebben op kamp afscheid genomen van Lara, Marine, Iris, Alison, Stef, Vanessa, Aurélie en Shana. Wij willen hen via deze weg nog eens hartelijk bedanken voor hun jaren in onze chiro en voor hun inzet.

### **2. Een nieuw team**

Elk afscheid betekent echter ook een nieuw begin en wij zijn enorm blij dat we heel wat nieuwe, gemotiveerde gezichten mogen verwelkomen in ons leidingsteam. Joke D., Jolien, Ella, Lenn, Danny en Mattias jullie doen dat fantastisch en jullie leden zijn echt met hun gat in de boter gevallen.

Maar onze nieuwelingen zouden natuurlijk niets zijn zonder wat "oude rotten in het vak". Ook Sam, Karen, Kevin, Christophe, Jana, Lien, Stijn en Joke zetten zich dit jaar opnieuw met zoveel enthousiasme en overgave in dat het volgende chirojaar gewoon niet meer stuk kan.

### **3. Nieuwe leden**

Een nieuw chirojaar betekent ook heel wat nieuwe leden. En gelukkig maar, want een chiro zonder leden is als Samson zonder Gert, een café zonder bier, een kamp zonder tenten...Wij willen alle leden dan ook bedanken voor hun enthousiasme en enorme chirospirit!

### **4. Tijd om onze vele helpers te bedanken**

Bij het begin van dit jaar willen wij ook even de tijd nemen om onze fantastische kookploeg te bedanken. Eddy, Tarras, Linda, Valérie, Lio en Katrien zonder jullie was het ons op onze eefstijnen en op kamp echt niet gelukt! Bedankt dat we altijd op jullie kunnen rekenen.

Een bijzonder woordje van dank voor Eddy, die ons na 22 kampen verlaat. Bedankt voor alle steun de afgelopen jaren!

## 5. Een nieuwe kalender en nieuwe activiteiten

In dit eerste briefje willen wij ook al eens de chiro-activiteiten voor het komende jaar in de verf zetten. Wij hebben dit jaar immers heel wat leuke dingen in petto.

- Op vrijdag 14 december organiseren wij onze tweede kerstmarkt. De markt gaat door in het Cultureel Centrum van Koningslo (Streekbaan 125) vanaf 18 uur.
- Op 23 februari is iedereen van harte uitgenodigd op onze allereerste winter-fakkeltocht.
- Op 27 april kan iedereen komen smullen op onze eerste kaas- en breugelavond.

## 6. Een nieuw engagement

Als VB's willen wij blijven werken aan een positieve chiro, aan een plaats waar leden en leiding volledig zichzelf kunnen zijn. Daarom zullen wij blijven klaarstaan voor leiding, leden en ouders.

Als jullie vragen, bedenkingen of opmerkingen hebben, of als jullie kennis willen maken met het VB-team, kunnen jullie ons altijd bereiken via mail of telefoon.

Warme chirogroetjes,

Sven en Ine

### Sven

Email: [sven@sikambers.be](mailto:sven@sikambers.be)

[vb@sikambers.be](mailto:vb@sikambers.be)

Adres: Guldensporenstraat 81

1800 Vilvoorde

Gsm: 0473 53 46 70

### Ine

Email: [ine@sikambers.be](mailto:ine@sikambers.be)

[vb@sikambers.be](mailto:vb@sikambers.be)

Adres: Ooievaarstraat 10

1800 Vilvoorde

Gsm: 0477 20 33 46

Beste chirovrienden,

Het bivak behoort weer tot het verleden. Spijtig genoeg kon ik maar een paar dagen meemaken. Het was er heel tof, De sfeer was er opperbest . Het mooie weer en een leuk riviertje waar geregeld een duikje in kon genomen worden droegen daartoe zeker bij.

Ja, het was daar erg tof . De leiding had leuke activiteiten en de gezellige soms rokerige kampvuurtjes waren niet te missen.

Het was daar tof, toffer dan mijn vakantie dat maar koel en waterig was en dan voor dat goede weer geen aangepaste kledij bij hebben!.

Echter ge kunt niet eeuwig op bivak gaan en ik besef dat eens de tijd komt die zegt: 'stop daarmee'. Die tijd zal niet lang meer wegblijven vrees ik.

Intussen is de zomer gepasseerd. Het was geen zomer om er veel over te schrijven. Wellicht brengt de herfst nog een mooi nazomertje met kleurrijke bomen en af een toe een bezoekje van een achtpotig asielzoekertje, maar dat moet ge erbij nemen.

Naast de vele verenigingen en groepen is ook onze chiroleiding begonnen aan een nieuw werkjaar met bruisende activiteiten.

Het nieuwe werkjaar brengt ook enige nieuwe gezichten in de groep. Hartelijk welkom natuurlijk en ik hoop dat ze zich gauw thuis voelen en zich goed amuseren.

Tot slot een verhaal dat even doet nadenken:

*Toen ik heel klein was, moest er steeds een lichtje branden op de gang. Ik was bang in het donker, en het lichtje gaf me een veilig gevoel.*

*We gingen tijdens het bivak eens met een hele hoop op een nachtdropping, maar overal waren er putten en bulten, en in het donker moesten we héél goed opletten. Al een geluk dat er een paar een zaklamp bij zich hadden, dan konden we de hindernissen op tijd zien en moesten we minder schrik hebben.*

*Na dagen regen en donkere wolken, verscheen er plots weer licht aan de hemel. De zon verspreidde haar stralen en ik voelde een aangename warmte op mijn huid.*

*Het was stilaan avond geworden, de geur van brandende houtblokken, en de warme rode gloed van het open vuur, maakten ons stil.*

*We staarden in de vlammen en niets kon ons nog deren.*

*Buiten stormde het en het was ijsig koud, maar in het licht van het vuur, zagen we elkaar...en we glimlachten.*

*Ik zal aan je denken, zei mijn beste vriend. Ik zal een kaars aansteken, en wanneer jij hetzelfde doet, dan kunnen we een steun zijn voor elkaar, dan kunnen we een licht zijn.*

We moeten voor elkaar geen kaars aansteken, maar we kunnen wel voor elkaar een steun zijn. Dit zal zeker de vriendschap en de goede sfeer in de groep versterken.

Ton, de pater.

Beste ouders en liefste leden,

Het Bivak is ondertussen al eventjes achter de rug, wat wil zeggen dat we weer met frisse moed en veel energie begonnen zijn aan een nieuw Chirojaar! Ik ben dan ook heel blij om elke zondag een hoop oude en nieuwe gezichtjes te zien. Onze Chiro blijft groeien en op die manier kan het dus niet anders dan dat het een fantastisch jaar vol spel en plezier gaat worden!

Bovendien hebben niet minder dan 6 Aspi's onze leidingsploeg na het kamp vervoegd, wat ervoor zorgt dat we een leidingsploeg hebben die bruist van enthousiasme en niets liever wil dan alle kinderen een hoop spetterende zondagnamiddagen te bezorgen!

Omdat er toch weer een hoop nieuwe leden - en dus ook ouders - zijn, wil ik mijn taak als hoofdleiding graag nog eens even kort uitleggen. Mijn verantwoordelijkheid is om er gedurende het hele jaar voor alle leden en ouders die problemen, vragen of opmerkingen hebben, te zijn. Twijfel dus zeker niet om mij in zo'n geval te contacteren. Ik word hierin nog eens bijgestaan door onze 2 fantastische VB's (Volwassen Begeleiders): Ine en Sven, die ook steeds klaarstaan om vragen van ouders te beantwoorden.

Ik wil natuurlijk wel nog eens benadrukken dat het aangewezen is om in de eerste plaats de leiding van de groep van uw zoon of dochter te contacteren indien er in dat verband vragen of problemen zijn. Alle contactgegevens, ook van de rest van de leiding, zijn te vinden op [www.sikambers.be](http://www.sikambers.be). Op onze site kan je bovendien nog een hoop andere info vinden, zoals de jaarkalender, foto's, komende Chiro-activiteiten en nog veel meer! Zeker de moeite om af en toe eens een kijkje op te nemen dus.

Wat betreft het chiro-uniform is het nog steeds verplicht om bij de Ribbels een T-shirt van onze chiro te dragen (op chirozondagen verkrijgbaar voor €8). Bij de Speelclubbers, Rakwi's, Tito's, Ket'i's en Aspi's

is zowel het blauwe chirohemd, als een chiorok/short verplicht (verkrijgbaar bij De Banier, [www.dabanier.be](http://www.dabanier.be)), evenals een T-shirt van onze chiro.

We kunnen ook al meedelen dat het Bivak dit chirojaar zal doorgaan van zaterdag 3 augustus tot en met dinsdag 13 augustus 2013. Noteer dit dus alvast in jullie agenda's, zodat iedereen zeker kan meegaan ☺! Meer info hierover volgt natuurlijk later nog.

Via deze weg wil ik de mensen die na het kamp beslist hebben om te stoppen als leiding, graag ook nog eens bedanken voor hun enorme inzet en enthousiasme! We zullen jullie niet snel vergeten en heten jullie natuurlijk nog steeds meer dan welkom op al onze chiroactiviteiten!

Een speciaal dankwoordje gaat zeker en vast ook nog naar Eddy, die na dit kamp een punt heeft gezet achter zijn carrière als kookouder. Onvoorstelbaar hoeveel jaren jij onze chiro actief bijgestaan hebt en nog eens een dikke merci daarvoor!!!

Tot slot wil ik graag nog eens alle mensen bedanken die meegeholpen hebben aan de organisatie van, of gekomen zijn naar ons Koningslose dorpsfeest in september!

Ik heb weer voldoende tekst geschreven om even zoet mee te zijn, dus rest het mij enkel nog om iedereen een fantastisch chirojaar toe te wensen en veel leesgenot bij het verslinden van de rest van het Sikamberke!

Heel veel Chirogroetjes,

Karen

Hoofdleidster,

[karen@sikambers.be](mailto:karen@sikambers.be)

0479/41 63 50

*Allerliefste ribbeltjes,*

Hier het eerste briefje van het jaar waar jullie zo hard naar hebben uitgekeken. We zijn het jaar al super gestart! We gingen van 6 leden naar meer als het dubbele, woow! :-D Een voor een zijn jullie schatjes en we hebben ons al super geamuseerd met onze kapoenen. Jullie enthousiasme en energie spat er gewoon vanaf, we weten nu al dat we een geweldig jaar tegemoet gaan en dat ook het kamp super wordt.

Elke zondag (behalve de laatste) voorzien wij een spetterend programma en daarom willen wij graag dat jullie met zo veel mogelijk aanwezig zijn om er met z'n allen een geweldige namiddag van te maken!

Vele ribbelende kusjes van jullie supertoffe leiding

Jolien en Joke

*Ribbel*



**Hey lieve speelclub,**

Hier is het allereerste briefje van jullie nieuwe leiding.

Zoals jullie waarschijnlijk al weten zijn wij Ella, Sam en Lenn.

Wij zullen jullie leiding zijn gedurende een heel jaar waar wij trouwens superblij mee zijn 😊.

Wij hopen jullie ook allemaal tegen te komen op de supergezellige kerstmarkt op 14 december vanaf 18 uur.

P.S.: De kerstman zal er ook zijn die avond .

De afgelopen zondagen vonden wij al geslaagd, maar er zullen nog veel toffe zondagen volgen met leuke spelletjes.

Natuurlijk mogen jullie vriendjes en vriendinnetjes dat nog niet in de chiro zitten ook eens afkomen.

Zoals beloofd volgt op de volgende bladzijde jullie mooie speelclubcovers 😊.

Groetjes, Ella, Sam en Lenn





**Geef me een R, geef me een A, geef me een K, geef me snoeeweeep!! ☺**

**NOW HOW WOW, HEY MAMA WIE WIJ ZIJN?**

**WIJ ZIJN DE COOLSTE, VUILSTE, MEEST TOFFE GROEP VAN DE CHIRO!!**

**JAJA, DE RAKWI'S! Hoe kan het ook anders!**

We hopen dat jullie schooljaar goed is begonnen en dat jullie al alles geven! Anders zullen bomma en boppa niet blij zijn op de familiefeesten die nog moeten komen...

Natuurlijk wensen wij, de leukste leiding, jullie ook een goed lief, veel vrienden, een goede gezondheid en nog massa's andere blablabla's toe. Maar nog belangrijker dan dat, wensen we jullie een fantastisch CHIROjaar toe bij de Rakwis ☺!!! En wij gaan er alles aan doen om die wens waar te maken!

Jullie hebben al enkele leuke zondagen achter de rug: Lucky Luke en de Schattenjacht, een Laddercompetitie, de Jeugddag in Vilvoorde, spelletjes tijdens het Volksfeest, het groot spel voor de leidingsbekendmaking en een coole Bosstratego. Natuurlijk volgen er nog vele superleuke zondagen! Wij zijn er alvast van overtuigd dat jullie een fantastische groep zijn en natuurlijk zijn nieuwe vriendjes en vriendinnetjes van jullie ook nog steeds welkom bij ons! Vergeet dus zeker de verhalen over onze fantastische zondagen niet aan je vrienden door te vertellen en maak ze maar lekker jaloers!

De meesten van jullie weten ook al dat wij nog een onvergetelijk Rakwiweekend voor jullie in petto hebben, dat zal doorgaan van 15 t.e.m. 17 maart 2013! We maken er een echt avontuur van! Meer informatie hierover volgt later natuurlijk nog.

We beloven jullie voor de rest een jaartje vol plezier en nieuwe ontdekkingen! Bereid je dus maar voor op smerige, vuile, maar toch ongelooflijk leuke zondagen! Dat jullie ouders het bad alvast laten vollopen op zondagavond (en soms zal zelfs dat niet genoeg zijn en moeten jullie daarna nog eens de douche in ☺).

Jullie leiding is alvast superenthousiast. Wij kijken uit naar de rest van het jaar en hopen natuurlijk dat jullie dat ook doen, zelf bij slecht weer, of koud weer, of kei warm weer, of bij storm-, sneeuw- en lawinegevaar!!

Vele Rakwigroetjes

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**Mattias, Karen en Dany**

Aan de Coooooooooooooooooooooooooolste Tito's !

Jaja Mannekes ! Het nieuwe jaar is begonnen en hopelijk vonden jullie het al leuk tot nu toe. We zijn met een heel grote groep dit jaar, dat is iedere zondag wel al duidelijk als we in het vierkant gaan staan ☺

Jullie zijn een fantastische groep die steeds zeer enthousiast zijn over de spelletjes. Geweldig hoe jullie een hele zetel vol met snoep en eten kunnen bijeen rapen. Het komende Titoweekend zal ook wel top zijn, maar hoe het weekend verloopt dat beslissen jullie deels zelf.

We willen dat het lokaal er eens wat fleuriger uit ziet. Neem allemaal een hoop versiering mee om in het lokaal te zetten of op te hangen. Hoe beter jullie de opdracht doen, hoe luxueuzer het weekend zal worden. Want we hebben wel enkele angstaanjagende verrassingen die jullie misschien liever niet zouden krijgen ☺ Muhahahaha !

Groetjes,

Van De Titoleiding ( Jana, Kevin en Christophe )

PS : Justin Bieber en One Direction posters hebben we al genoeg ☺ !!!

# *Hey Keti's en Aspi's,*

*Het is alweer een nieuw chirojaar*

*Dus wij staan weer met een briefje klaar!*

*Jana bracht een nieuwe meid (Liselotte) in de groep,*

*Maar ook Niels en Sofie vervolledigde de troep!*

*Het weekend is nu ook al voorbij,*

*Hopelijk maakte het jullie allemaal even blij!*

*Van Amber winnen is Alanis haar doel,*

*Maar Amber vecht terug zonder enig schuldgevoel!*

*Ons aspi groepje is niet zo groot,*

*Toch kunnen Arno en Kaat tegen een dikke vette stoot!*

*Winnen is helaas niet weggelegd voor Jasmien,*

*Jammer want wij wouden wafeltjes zien!*

*Lien, Joke en Stijn zorgen elke week voor een programma van formaat,*

*Hopen dat iedereen elke zondag klaar staat!*

*Wie we niet vernoemden niet getreurd,*

*Volgende keer is het jullie beurt!*

*Dikke kussen,*

*Lien, Joke & Stijn*