

Sikamberke



April 2011

WOORDJE VAN VB SVEN

Beste allemaal

Dit is het eerste boekje na de zwartste periode uit onze Chirogeschiedenis. Het blijft voor mijzelf, voor de leiding en kookploeg, voor de proost, voor onze leden,... een bijzonder moeilijk gegeven om te wennen aan een Chiro (aan een leven) zonder Ben. Zijn inzet was ongezien, zijn vriendschap ongeëvenaard. Het is duidelijk dat onze Chiro nooit meer hetzelfde zal zijn...

Maar als ik zondag op de Chiro langskom en als ik vrijdag LK's meemaak, dan zie ik dat iedereen van de leiding echt tot het uiterste gaat om het in onze Chiro leuk te laten zijn. Het gemis en het verdriet zijn nog extreem groot, maar de drang om een hechte, warme en fijne Chiro te maken is heel duidelijk aanwezig. Ben blijft inspireren om van onze Chiro iets mooi te maken... Ik denk echt dat we als leidingploeg Ben niet beter kunnen gedenken dan door op deze manier verder te doen. En van één ding zijn we zeker: Ben is elk Chiomoment bij ons.

De vrouw en de familie van Ben hebben gevraagd om iedereen in de Chiro te bedanken voor alle steun die ze mochten ontvangen: bezoeken, mooie tekeningen van onze jongste leden, hartverwarmende kaartjes, de aanwezigheid op de uitvaart van Ben, alle blijken van medeleven. Het is voor iedereen een enorme steun te zien hoe enorm populair Ben was.

Mijn zus schreef ooit een tekstje dat voor heel veel mensen wellicht herkenbaar is. Met dat tekstje van Aspi Lien wil ik mijn briefje graag afsluiten. Ik wens iedereen veel leesplezier met dit boekje!

Dit is voor jou, Fantastische Ben!

Nog zoveel te vertellen

Nog zo vaak het gemis

Heel graag wil ik je vragen

Hoe het daar nu is

Nog eventjes je stem horen

Nog eens een blik van je gelaat

Ik zou gewoon graag weten

Hoe het met je gaat

Nog gauw een knuffel van je krijgen

Nog snel bij jou op schoot

Elke dag denk ik

Waarom ben je dood?

Beste Chirovrienden,

Daar is de lente, daar is de zon! Wat ben ik blij dat de lange koude winter voorbij is. Wat heb ik gebibberd van de kou!

Nou ja, de sneeuw was poëtisch mooi, maar die akelige gladde en glibberige wegen waren er voor mij teveel aan.

Eindelijk ontwaakt de natuur uit haar winterslaap en de eerste bloemen verschijnen. In onze tuin knikken al de goudgele narcissen (paasbloemen) om er dan met Pasen niet meer te zijn. De vogels krijgen ook hun kriebels en fluiten er lustig op los.

In het bos komen de bosanemoontjes te voorschijn, mooie lieve bloemekes, maar pas er wel voor op, want ze zijn behoorlijk giftig.

Ja, de lente is er weer en de zon met zijn warme stralen. Alles zal gauw in het groen staan. Een wandeling in het bos is dan al een ontdekkingsreis.

Na deze ontboezeming over de lente een beetje serieuzer.

Tijdens het paasweekend wordt er weer hevig geknald in Koningslo. Onze Chiro houdt dan zijn paintballtoernooi. Hopelijk wordt het een groot succes.

En voor degenen die het vergeten zijn...De vastenperiode is ook weer begonnen.

Het is wel niet zoals de ramadan bij de moslims. De vastenperiode zal voor velen van ons weinigzeggend en misschien zelfs nietszeggend zijn.

Voor mij is het een tip om even na te denken hoe ik sta tegenover mezelf en tegenover al degenen met wie ik om ga: vrienden, klasgenoten, collega's op het werk, huisgenoten. Hoe is mijn houding tegenover hen en wat moet ik eventueel veranderen.

In dit verband wil ik hier een klein verhaaltje toevoegen:

De lage tak

Er was eens een vogel met slappe vleugels. Zo zijn wij allemaal wel eens een keer, als we in niet goed voelen in ons vel, of als er iemand met ons heeft gelachen. De vogel was helemaal geen hoogvlieger, want hij had zo weinig moed en kracht! Misschien had hij ook wel een minderwaardigheidscomplex. De andere vogels scheerden in hoge vlucht doorheen de wolken en langs de azuurblauwe hemel. Zij konden tuimelen, maakten cijfers en letters in de wolken, en stuurden elkaar fluitende boodschappen onder en boven de wolken door. Onze vogel keek

ernaar en trippelde wat. Hij pikte op de grond of in het gras, vloog eens op, enkele meters ver, maar plofte dan weer terug op de grond. Hij zag verdrietig hoe de andere vogels tot in de takken van de hoogste bomen vlogen. Heel de tijd keek hij naar boven zodat hij zelfs niet zag dat er ook nog andere vogels waren zoals hij. Maar op een keer werd het hem te machtig. Hij verzamelde al zijn moed en vloog ..., maar zijn krachten begaven het. Gelukkig was er ietsje verder een boom met een lage. Daar kon de vogel op en hij kroop stilletjes tegen de stam. En het werd er lekker warm. Op die tak kon hij zich echt heerlijk neerzetten. Speciaal voor zo'n vogels met slappe vleugels heeft God zeker en vast bomen geschapen met lage takken.

Soms denk ik, dat mensen die veel van elkaar houden, bomen zijn met lage takken ... Een dergelijk boom is een echte levensboom. Hoe zou het zijn in school; in de parochie; in de Chiro met lage takken?

Een warme lentegroet en tot later!

Ton, de pater

Liefste Chiroleden en beste ouders,

ondertussen zijn we weer enkele maanden verder, en we hebben enkele mooie en jammer genoeg ook minder mooie momenten beleefd.

Zo hebben we, zoals de meesten ondertussen wel zullen weten, tot ons groot verdriet eind december afscheid moeten nemen van onze Volwassen Begeleider, Ben, die omkwam in een verkeersongeval. We zijn hem eindeloos dankbaar voor alle jaren waarin hij zich op alle mogelijke manieren heeft ingezet voor onze Chiro en we zullen hem zowel als lid, als leider, als volwassen begeleider, maar bovenal als trouwe vriend, nooit vergeten! Ben is iemand die we zeker en vast nog voor lange tijd in onze Chirohartjes zullen blijven koesteren.

Gelukkig hebben we ook enkele positieve dingen te melden. Zo pleziert het ons dat we mogen vaststellen dat onze Chiro nog steeds blijft groeien en groeien. Er blijven op zondag regelmatig nieuwe gezichtjes bijkomen en wij vragen natuurlijk niet liever dan dat!

We hopen dan natuurlijk ook dat iedereen in augustus (**31 juli – 10 augustus**) mee wil gaan op kamp, zodat we ons eveneens in de Ardennen talrijk kunnen gaan vertonen ☺!

Maar voor het zo ver is, hebben we natuurlijk eerst nog ons **24u Paintballtoernooi**. Het is ondertussen het vierde jaar dat we dit organiseren, en ook nu zijn we van plan om er weer iets moois van te maken. Onze Paintball zal doorgaan op **23 en 24 april** en iedereen die zin heeft om te komen spelen of een kijkje te komen nemen, kan alle info vinden op www.sikambers.be. Bovendien organiseren we die zaterdag, 23 april, een **Spaghettifestijn**, waar iedereen natuurlijk ook vriendelijk op uitgenodigd is. Alle info is te vinden op de affiches op de volgende pagina.

Zo, we hebben voor de rest een geslaagde Aspifuif gehad, een leuke één-zondaagse leidingswissel en onvoorstelbaar leuke activiteiten op de overige zondagen. En ongetwijfeld zullen de komende Chiro-activiteiten even fantastisch worden! Wij kijken er alvast naar uit, en we hopen jullie ook!

Heel veel Chirogroetjes,

De hoofdleiding

Tim & Karen

0485/03.94.34 - 0479/41.63.50

Haalloooooooooo allerliefste Speelclubbertjes,

Hier zijn we weer met een nieuw briefje voor jullie! ☺

Zoals jullie allemaal vast en zeker hebben gemerkt, kregen jullie de voorbije weken van verschillende andere personen dan ons, leiding!

Eerst was er de Aspidag, waar de aspiranten eens konden leiding geven.

Daarna hebben we allemaal snoepzakjes gemaakt, om die dan te verkopen zodat we wat geld konden verdienen om op kamp iets leuks te doen! Jullie hebben dat trouwens fantastisch gedaan!

Dan was er nog de leidingwissel, waar alle leiding eens aan een andere groep leiding gaf voor één dag.

Maar vanaf de week daarna konden wij terug leiding geven aan de grootste kapoenen van de chiro ☺!

We zijn blij dat jullie nog steeds elke week massaal aanwezig zijn en hopen dat jullie ook allemaal meegaan op kamp in augustus!

*Tot volgende
Chirozondag!*

*Vele
deugenietenzoenen,*

XxxxxxXxxxxxX

Stef & Karen



Héééy allerliefste rakwiii's.

Hier zijn we weer , jullie ultra coole leiding :d

Ik hoop dat jullie het even leuk vinden als ons, jullie zijn een super lieve groep!

We gaan zeker dit jaar op weekend , maar de juiste datums geven we jullie nog zeker mee!

Wat we zeker nog gaan doen dit jaar is :

- supertoffe zondagen!
- Leuk weekend!
- En een FANTASTISCH bivak !!!!!

We hopen dat jullie allemaal aanwezig zijn! :D



DIKKE DIKKE KUSJES STIJN & SHANA!!!!

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Aan onze liefste tito's!

Hier zijn we alweer met een nieuw briefje, het is jullie geraden dat je het leest anders zwaait er wat, hij ziet er lang uit maar hij is niet saai hoor!☺

We hebben enkele woelige maanden achter de rug, zowel fysiek als mentaal.

Denk maar aan de wandeltocht waarbij jullie aan elkaar vast gemaakt werden, en aan de zondag waar jullie je weer moesten inleven in de Speelclubwereld of de zondag waarop het eigenlijk maar 15 graden was, maar dat jullie het toch niet konden laten om er een watergevecht van te maken (stouterikken!)

Zoals jullie waarschijnlijk nog niet zullen gemerkt hebben, zijn er niet meer zoveel zondagen.. en gaan we dus heel veel moeten doen op weinig zondagen!

Dan denken we aan onze Carwash, onze lipdub, jullie pesten,... Ook gaan we wat werken aan de groepssfeer, want die is niet al te best de laatste tijd!

Maar dat zijn zorgen voor later!

Wij willen jullie nog enkele BELANGRIJKE data meegeven:

- **10 april (1^{ste} zondag van paasvakantie) is het WEL chiro**, dit komt doordat het paasvakantie is en onze paintball, anders zou het maar 1 keer chiro zijn in april!
- **23-24 april 24u PAINTBALL en SPAGHETTIFESTIJN!** Aangezien jullie nog een beetje te jong zijn om mee te schieten, verwachten wij jullie allemaal tijdens het spaghettifestijn, om lekkere spaghetti van Tarras te eten!
- **31 juli -10 augustus BIVAK!!** Daar verwachten wij jullie ALLEMAAL!! We zijn met veel leden in onze groep, dus hopen wij dat iedereen mee gaat op kamp, zodat we er een mega zalig geslaagd kamp van kunnen maken! Wie weet wordt Arno zijn wens uit en mag hij MISSCHIEN de leiding eens pesten.. MISSCHIEN! Het is ook dit jaar weer een open kamp, alle vriendjes en vriendinnetjes mogen zeker en vast mee! Laten we er anders een wedstrijdje van maken: meisjes tegen jongens, als de meisjes in de meerderheid zijn dan krijgen de meisjes een aangename verassing op kamp! Maar als de jongens in de meerderheid zijn dan krijgen zij de verassing, dus komaan jongens jullie zullen jullie best moeten doen!! Wij komen uiteraard ook nog eens op oudersbezoek voor de inschrijvingen maar dat zal pas voor in Juni zijn.
- Het is ook heel belangrijk dat jullie ons de datum's doorgeven dat jullie echt NIET kunnen voor **de tito-carwash** (we denken aan de talrijke communies in mei), want het is toch wel belangrijk dat we met zoveel mogelijk zijn, zodat we veel centjes verdienen om leuke dingen te kunnen doen op kamp! Het is dus voor jullie eigen bestwil hé ☺

Wij zullen ons uiterste best doen, om jullie nog enkele leuke zondagen te bezorgen, al wat jullie moeten doen is met zen allen ALTIJD aanwezig zijn, meer vragen wij niet, enkel jullie goed humeur, jullie zotte praat, jullie UNIFORM! Als we toch iets van kritiek moeten geven op onze super leuke fantastische mega coole groep, dan is het toch dat jullie ALTIJD IN UNIFORM moeten komen, de laatste weken was echt het schandalig(Ja Arthur we hebben het op jou witte short!)...En natuurlijk

ook dat jullie steeds blijven luisteren en dat er GEEN waterballonen of pingpongtafels op ons hoofd meer terechtkomen ☺ Geluk dat jullie zo'n lieve leiding heeft dat jullie steeds nieuwe kansen geeft ☺! Vanaf 3 april t-shirt, short/rok en hemd!

Tot zondag!

Aurélië & Joke

Heej beste keti's

Dit is jullie leiding weer met het derde briefje van dit jaar.

Het is weeral lente , dit wil zeggen mooi weer ,
bloemen dat beginnen te bloeien,
bijtjes en andere insectjes beginnen rond te vliegen
kortom we kunnen weer genieten van het gezellige lente weertje.

Ons mega bangelijk weekend is ook juist afgelopen spijtig
maar de tijd vliegt weeral heel snel voorbij binnenkort is het weer paintball,
waar jullie vanaf de 20^{ste} april liefst zoveel mogelijk aanwezig kunnen zijn
want we kunnen zeker alle hulp gebruiken.

Ook een heel leuk vooruitzicht is dat het over enkele maandjes al terug kamp is
waar we weer voor 10 dagen kunnen genieten van de natuur, lekker eten ,
kampvuurtjes, gezellige avonden samen, plezier, lol,
en nog veeeeeeeeeeeeel meer te beleven valt.

Want het zal een kamp worden om niet te vergeten.

Het is ook een open kamp voor onze groep

dus je mag altijd vrienden en of vriendinnen die dit ook eens willen ervaren meevragen.

Maar we gaan hier eens stilaan afronden geniet nog maar van de paasvakantie die er bijna is veel
succes met en iets minder leuke periode (de examens) maar weet dat we voor jullie duimen

Groetjes jullie leiding

Bram en Vanessa

Chiro Sikambers

Presents

- 24u Paintball -

VAN ZATERDAG 23 april
TOT ZONDAG 24 april
24 uur lang OUTDOOR SCHIETEN!

check out:

www.sikambers.be

Prijs: € 30/persoon
(min 5 personen per groep)

Locatie: Vilvoorde

**Plaatsen zijn beperkt!
Dus schrijf je snel in!**

16 Vanaf 16 jaar



BOSVELD + FREESTYLEVELD +

! SUP'AIRVELD !

*Chiro Sikambers heet U
van harte welkom op ons*



Spaghetti

- Festijn



Zaterdag 23 April / 18u-22u
(tijdens het 24U Paintball-tornooi)

Prijs : €7
(ook vegetarisch mogelijk)

Plaats: Kruising Lijsterstraat en Albert I laan
1800 Vilvoorde (Koningslo)

