

Sikamberke



September 2010

Hoofdleider

Beste ouders en leden,

Het Bivak is ondertussen al eventjes achter de rug, wat wil zeggen dat we met frisse moed en veel energie zijn begonnen aan een nieuw Chirojaar! We zijn dan ook heel blij om op zondag een hoop oude en nieuwe gezichtjes te zien. Onze Chiro blijft groeien en het ziet er dus weer naar uit dat het een fantastisch jaar vol spel en plezier gaat worden!

Er is dit jaar bovendien iets veranderd: wij, Tim en Karen, zullen de taak van hoofdleiding dit jaar met twee op ons nemen. Dit wil zeggen dat wij het hele jaar klaarstaan voor alle leden en ouders. Wie zit met vragen, problemen of opmerkingen, kan altijd bij ons terecht. Twijfel dus zeker niet om ons te contacteren!

Alle contactgegevens, ook van de rest van de leiding, zijn te vinden op www.sikambers.be. Op onze site kan je bovendien nog een hoop andere info vinden, zoals de jaarkalender, foto's, komende Chiro-activiteiten en nog veel meer! Zeker de moeite om af en toe eens een kijkje op te nemen dus.

We kunnen ook al mededelen dat het Bivak dit jaar zal doorgaan van zondag 31 juli tot en met woensdag 10 augustus. Noteer dit dus alvast in jullie agenda's, zodat iedereen zeker kan meegaan 😊!

Jammer genoeg hebben we ook iets minder leuk nieuws... We hebben na het Bivak helaas afscheid moeten nemen van Katrien en Lio uit onze leidingsploeg. We willen hen op deze manier dan ook nog eens enorm bedanken voor alle jaren vol inzet en enthousiasme!

Tot slot willen we de organisatie en alle vrijwilligers van Bruisend Koningslo bedanken voor het mooie bedrag dat ze voor de tweede keer op rij gegeven hebben aan onze Chiro! Mercikes Bruisend Koningslo!

Heel veel Chirogroetjes,

De hoofdleiding,

Tim (0485/03 94 34) en Karen (0479/41 63 50)

Speelclub

Hallo liefste Speelclubbertjes,

We zijn weer aan een nieuw Chirojaar begonnen en hebben meteen al een hele hoop nieuwe Speelclubbers mogen ontvangen op zondag! Dat vinden wij natuurlijk wel heel leuk 😊!

Wij zijn dan ook helemaal klaar om elke zondag leuke (en soms vuile) spelletjes met jullie te spelen! We hopen dat jullie er even veel zin in hebben als ons!

Binnenkort komen we ook zeker nog eens bij iedereen op ouderbezoek om alle vragen te beantwoorden en de inschrijvingen in orde te brengen!

Drie dikke zoenen van jullie leiding,

Stef en Karen

xXx

Rakwi's

Dag allerliefste mega super toffe Rakwi's !!!

Hier is ons allereerste briefje als jullie nieuwe leiding.

We hopen dat jullie het al leuk vonden , wij in ieder geval wel ! jullie zijn echt schatjes !

Wat kunnen jullie dit jaar verwachten :

- 🚩 Leuke zondagen !
- 🚩 Ultra mega coole leiding !!!
- 🚩 Een zalig rakwi weekend
- 🚩 Veeeeeeeeeeeeeeeeel toffe spelletjes
- 🚩 EEN BANGELIJK KAMP !
- 🚩 En nog zoveeel meeeeeeeeer...

Pak allemaal zoveel mogelijk vriendjes en vriendinnetjes mee ,want zoals jullie weten hoe meer zielen hoe meer vreugd :D (en hoe minder jullie gaan afzien op kamp) Muahaha :D dus bereid jullie er al maar op voor.

HEEEL DIKKE KUSJES VAN JULLIE SUPER LEIDING !

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Stijn & Shana

Tito's

Lieve, Mooie, Sexy Tito's !

Een 1ste briefje van jullie allernieuwste, allercoolste, allerleukste, ultrasexy leiding !

Deze maand hebben jullie ons nog maar 1 keer samen gezien maar daar zal snel verandering in komen, onze vakantieperiode zit erop dus kunnen wij er weer elke week staan!

Maar jullie mogen niet klagen want jullie hebben mega vervangers gehad, Sven en Tim, (voel jullie maar vereerd, want die zijn niet van de minste 😊)

Wat gaan wij nog doen dit jaar ? Ra Ra Ra, dat is voor ons een weet en voor jullie een dikke vette grote vraag !!!

Neeen, zo stout zijn we nu ook weer niet!!! (tromgeroffel)

Komende weken:

- Super leuke zondag namiddagen (zie maar dat jullie er allemaal zijn anders mis je een mega tof spel, zoals Remy het spel heeft gemist dat op zijn lijf geschreven is!)
- Een mega natte carwash!
- Een super leuk weekend (geef alvast door wanneer jullie zeker niet kunnen, Kaat heeft dit zeer mooi op tijd af gegeven 😊)
- Een vermoeiende 24u (oefen al maar in het weekend... (Niet doen hé straks krijgen we telefoontjes van boze ouders))
- En natuurlijk krijgen jullie ONS !!!! (Een echt godsgeschenk!)

Okidokie, jullie kunnen weer een paar maand voort en wij kunnen weer programmatjes maken voor onze liefste tito'tjes!

Baaai Baaaaai Koeienvlaaaai !!

Jullie übersexy leiding,

Aurélieeee & Jokeee

Keti's



Geachte Ketis

Aangezien we weer een nieuw jaar starten, is het weer tijd voor het eerste briefje van het jaar in ons
maar al te leuk sikamberke.

Ik zal al maar eens zeggen waar je dit jaar je aan kan verwachten

wat gaan we doen:

er weer een mega tof jaar van maken,

veel lol beleven ,

toffe chirozondagen

leuke spelletjes spelen,

op weekend(s) gaan,

natuurlijk ook soms eens goed vuil worden,

een dagje naar zee,

hier en daar eens een keti-corner,

op kamp gaan,

natuurlijk ook geld gaan verdienen voor uit te geven op kamp en of op een weekend

de leiding soigneren,

en nog veel meer.

wat gaan we niet doen:

liedjes van plop, K3, bob de bouwer zingen (vooral voor Jolien en Joke)

de leiding pesten,
en dat zal het zowa zijn

zoals je ziet gaat het weer een druk jaar worden,
waar we samen weer een hele boel zullen beleven.

De nieuwe keti leiding zal ervoor zorgendat het weer een jaar is om niet te vergeten
zolang jullie er maar zijn zal het tof worden.

Maar natuurlijk zal het jaar en het kamp weeral voorbij vliegen.

Groetjes de keti leiding

Vanessa Boesmans , Bram Derison

Aspi's

Hey liefste aspi's,

Hier het eerste briefje van jullie nieuwe, fantastische leiding. Aangezien jullie ons al kennen, hebben wij niet veel zin om onszelf voor te stellen. Na de drie vorige zondagen weten jullie toch al hoe geweldig wij zijn ☺...

Deze onwille van onze kant zou kunnen resulteren in een briefje zonder inhoud, maar gelukkig voor jullie doen wij daar niet aan mee. In wat volgt tonen wij jullie een knap staaltje van onze intellectuele capaciteiten waarbij wij chiro en denksport tot een harmonisch geheel brengen.

Nu is het aan jullie om ons ook van jullie intellectuele capaciteiten te overtuigen...

ZOEK DE 12 VERSCHILLEN!!!





Groetjes,
Sam en Ine