

SIKAMBERKE

APRIL



Beste ouders en liefste leden,

Zoals beloofd volgt hier alle informatie voor onze uitstap naar zee op zondag 9 mei. We vertrekken in het station van Vilvoorde met de trein van 8u11. Het is dan ook de bedoeling dat iedereen ten laatste om 7u55 in het station is. We spreken af op de parking van het station. S' Avonds zijn we rond 17u45 terug in het station van Vilvoorde. Ook dan spreken we af op de parking.

Wat nemen jullie mee?

- Geld
 - we vragen een bijdrage van 10 euro per persoon voor de speelclubbers en de rakwi's (activiteiten ter plaatse)
 - we vragen een bijdrage van 15 euro per persoon voor de tito's, keti's en aspi's (vervoer + activiteiten ter plaatse)
- Regenjas
- Handdoekje
- Lunchpakket
- Zonnecrème

Wat doen jullie aan?

- Speelclub: chiro-T-shirt
- Rakwi, tito, keti en aspi VOLLEDIG uniform (= chiro-rok/ chiroshort, chiro-T-shirt en chirohemd)

Liefs,

de leidingsploeg!

Beste ouders
Beste leden

Wat doet het ons goed om wekelijks een bezoekje te brengen aan de Chiro. Het is fantastisch om te zien hoe onze jeugdbeweging in korte tijd gegroeid is. We zijn op een punt gekomen dat we zelfs niet meer alle namen kennen van elk lid. Gelukkig gaat daar zeer binnenkort verandering in komen. Op onze jaarlijkse uitstap met heel de Chiro willen wij natuurlijk niet ontbreken. We zouden het echt super vinden als elk lid op zondag 9 mei mee kan naar zee. Meer info volgt.

Een briefje van de VB's heeft vaak een beetje een serieus karakter. Dat taboe willen wij nu graag doorbreken. Daarom stellen wij jullie graag onze nieuwste rubriek voor:

Quiz je mee met de VEEBEE?

Van welke leider of leidster komen volgende uitspraken? Wie als eerste de 8 correcte antwoorden op 9 mei aan Sven of Ben kan geven, wint een prijs.

- 1) Er was echt geen werk op de paintball, ik heb mij daar verveeld en ik ben in de filmtent in slaap gevallen.**
- 2) In de GB aan het flessenterugneemding: Aurelie, waarom hebt ge op diene groene knop geduwd? Kunde gij nu ni effekes wachten?**
- 3) Ik zal eens bellen naar tante Mia en nonkel Jan-Piere.**
- 4) Pffffffffffff, dat is een pureelange baan!**
- 5) Blijf van die chips, die zijn van de aspi's! 😊**
- 6) Mijn leden hebben nen halven bos meegebracht in hun haar.**
- 7) Ben, per woord dat ge nog zegt, snooz ik 5 minuten langer.**
- 8) overslapen ? Nee nee uitgeslapen!!!**

Heel veel groetjes

Ben en Sven

Beste vrienden,

Wat ben ik blij, dat de lente eindelijk is begonnen. De winter duurde gewoonweg veel te lang en was te koud. Het was gewoon een aanslag op de natuur. Bomen stonden kaal te kijken in de kille wind en de weilanden lagen er troosteloos bij. De vorst zat redelijk diep in de grond en met als gevolg kapotte wegen en soms kapotte banden... Misschien hebben jullie ook wel eens gedacht: zal het allemaal nog groen worden? Zal de warmte het straks toch winnen van de kou? Zal het licht van de lente het winnen van de winterse duisternis?

En inderdaad, de bomen kregen weer knoppen. Het gras kleurde langzaam groen en uit de bevroren grond staken de krokussen weer de kop op en toonden de narcissen of paasbloemen weer hun frisse kleuren.

Veel mensen voelden zich weer als tuinman of tuinvrouw en begonnen aarzelend in de tuin te werken.

Ik herinner me nog een interessant verhaaltje over een tuinman. Misschien toch even vertellen:

Er was eens een tuinman, die ontzettend veel van bloemen hield. In de tuin die hij mocht verzorgen, groeiden vele soorten planten. Er waren grote planten bij, goed gebouwd met stevige wortels, diep in de grond. Er waren kleine planten, met heel fijne blaadjes en bloempjes. Er waren zeldzame planten, nooit gezien, en andere, zo gewone alledaagse. Er waren ook struiken en planten met scherpe doornen. Maar de tuinman hield van elk plantje even veel, hij kende ze allemaal bij naam. De tuinman probeerde ieder plantje en bloem te geven wat het nodig had: de ene plant had veel zon en warmte nodig, de andere liefst veel schaduw, nog anderen moesten veel water krijgen en nog andere moest hij gewoon met rust laten.

Maar toch had hij een speciale zorg voor die heel kleine plantjes; hij wilde dat ze goed zouden groeien. Hij leerde de soorten kennen die af en toe hun blaadjes lieten hangen, planten die het moeilijk hadden, ziek waren of stonden te treuren. En hoe meer de tuinman zijn liefde weggaf, hoe mooier en hoe groter zijn planten werden. Misschien kunnen we ook een beetje tuinman of tuinvrouw spelen tegenover elkaar door aandacht en zorg te hebben voor elkaar. Iedereen is belangrijk in de groep, want ieder draagt op zijn manier een steentje bij aan de groep en dat mogen we niet vergeten en moeten we waarderen. Vriendschap en elkaar graag zien moeten de leidraad zijn van de groep.

Intussen heb ik een paar nieuwe gezichten in de groep opgemerkt. Hartelijk welkom en ik hoop, dat ze zich snel in de groep thuis voelen en zich goed amuseren.

Tenslotte wens ik jullie heel veel succes toe met de paintball en het kippenfestijn en dat het opnieuw een spetterend en knallend weekend moge worden.

Ton, de pater

Hey liefste speelclubbertjes van heel het land !!

Zijn de paasklokken bij iedereen geweest, want op de chiro waren jullie allemaal super braaf en jullie verdienden zeker een speelgoedje!

Misschien heeft de paashaas voor enkele nieuwe oortjes gebracht, want sommige mogen wel wat beter luisteren naar jullie 3 leidsters.

De vakantie is nu alweer voorbij, dat wil zeggen dat de chiro terug kan beginnen, spijtig genoeg is het chirojaar bijna voorbij dus hopen wij jullie allemaal nog te zien de komende zondag!!

Niet vergeten 9 mei gaan wij naar Zee !! Jullie mogen allemaal mee!! Dat is nog eventjes maar zeker niet vergeten !

Hopelijk zien we jullie elke zondag weer met zen allen!

Dikke Dikke Dikke Speelclubkus en een dikke knuffel

Jullie 3 superleuke leidsters!

Joke, Aurelie en Shana !

XX



Hellow beste rakwi's

Ons megacool rakwi-weekend zit er op en jullie moeten jammer genoeg terug naar school. Gelukkig staan er nog veel leuke chiro-activiteiten voor de boeg die deze pijn zullen verzachten. Zo is er, zoals iedereen nu wel al weet, volgend weekend (24 en 25 april) ons derde paintballweekend. Iedereen die wil mag daar zeker een kijkje komen nemen of op zaterdagavond ook een kippetje komen eten.

De zondag daarop is het weer een gewone chirozondag en de week daarna is het een ganse dag chiro en gaan we met alle groepen naar zee. Verdere informatie over deze dag vinden jullie verder in dit sikamberke.

Hierna gaan we nog een tijdje door met gewone zondagen en met gewone zondagen willen we zeggen superleuke zondagen barstensvol met nieuwe spelletjes die van 14u30 tot 18u duren.

En dan is het tijd voor de apotheose van het chirojaar. 10 dagen met zijn allen ravotten op kamp. We zien er echt al naar uit. Maar zover is het jammer genoeg nog niet dus daarover zullen we het later nog hebben in een volgend briefje in het bivakamberke.

We hopen dat iedereen nog steeds talrijk blijft komen en dat iedereen mee op kamp kan gaan.

Nog heel veel chirogroeten van jullie rakwi-leiding,

Tim, Stef en Vanessa

Liefste Tito's,

Hier alweer (zoals gewoonlijk een ietsie pietsie marginaal) briefje van jullie leiding!

Ons super, coole, fantastische, mega, bangelijke, vettige, TITO-WEEKEND is jammer genoeg weer voorbij...

We hopen dat jullie er niet al teveel trauma's en blessures aan hebben over gehouden (è Remy en Alessandra)! Ook hopen we dat jullie ooit nog smakelijk spaghetti kunnen eten, na de acties van ons Spaghetti- brein...

De rode t-shirtverf is ondertussen waarschijnlijk van jullie handen geraakt, dus volgende keer zullen we straffer spul moeten kopen ☺!

Gelukkig was het weekend slechts een klein voorsmaakje van ons superder, cooler, megaër, bangelijker, vettiger TITO- BIVAK, dat doorgaat van 1 tot 11 augustus!

Maar om de onover-bruggelijke tijd tussen nu en het bivak te trotseren, hebben we nog enkele memorabele activiteiten voor jullie in petto! Zo zijn jullie weer allemaal welkom op onze 24u Paintball met bijhorend kippenfestijn (24-25 april). Een week later volgt dan onze spetterende Titocarwash, op zondag 2 mei.

Vergeet hier zeker geen reclame voor te maken. Op de volgende pagina vinden jullie hiervoor nog eens de flyer. Op 9 mei gaan we met de hele Chiro het strand van Blanken berge onveilig maken. We hopen dat jullie op al deze activiteiten talrijk aanwezig zullen zijn, zodat we er nog enkele fantastische Chiroweken van kunnen maken!

Vele lieve groetjes van Ine en Karen

xXx



Tito-carwash

Zondag 10 mei



Hey beste coole keti meisjes en jongens

Dit is de laatste periode van dit chiro jaar. Maar het wordt nog een feest.

Het wordt nog tot het einde van het jaar ravotten, lachen, plezier beleven, zottigheid en vooral nog veel

.....

tetteren de dames kennende ;-p hehe

voor de rest hebben we nog de paintball, onze bloemen verkoop en ons onvergetelijk uitstapje naar de zee waar we nog iets te vieren hebben he Ella ;-p.

Het kamp, waar we natuurlijk allemaal naar uitkijken, komt ook steeds dichterbij. Hier gaan we met zijn allen genieten van 10 dagen natuur en pesterijen van jullie teerbeminde leiding.

groetjes julie leiding

Lio
Stijn
Krikke

Hoi Aspi's,

Het is weer al een tijdje geleden dat we jullie hebben vereerd met ons schrijven, maar hier is weer eens een briefje voor jullie. We hopen dat jullie al genoten hebben van de paasvakantie en dat jullie goed uitgerust zijn voor de rest van het chirojaar. Want jullie gaan al jullie energie nog nodig hebben. En hoewel er geen super fantastisch geweldig ontzettend leuke aspi-weekend meer aankomt dit jaar (de gepaste reactie op deze mededeling is 'ooouuhhhh ☺) komt onze geweldige 24uur paintball er wel weer aan ('jeuj ☺').

Nu dat jullie aspi's zijn, zullen jullie de paintball van een hele andere kant beleven, achter de schermen als het ware ☺. Desalniettemin gaat de week van de paintball en behoorlijk vermoeiende week zijn. Daarom ook ons advies: vanaf vandaag gaat elke aspi na het eten naar zijn/haar bed en staat deze pas op na minimum 12uur geslapen te hebben. Degene onder jullie die deze regeling niet zien zitten, kunnen ook gewoon oefenen op het nachtje doordoen, zodat jullie zonder probleem 24uur kunnen helpen op de paintball ☺ (en ja Kevin, dit was een grap, ge moet nu niet thuis gaan vragen om het nachtje door te mogen doen omdat het 'op aanraden van u leiding is :p')
Wat geen grap is, is dat we jullie allemaal verwachten om te helpen bij de voorbereidingen van de paintball en uiteraard ook tijdens de paintball zelf ☺.

Nu, genoeg over de paintball, zoals jullie zelf ook wel al zullen doorhebben, is het einde van ons chirojaar helaas in zicht. Nog een paar zondagen en het is weer grote vakantie, maar daarna is het dan weer gelukkig bivak ☺ (misschien dat we op kamp nog eens de kans krijgen om een handtas uit de struiken te redden ☺ Katrien heeft die mevrouw trouwens een week later ofzo aan de bushalte zien staan, en jawel met haar handtas op de rug ☺).

Deze brief lijkt ons nu wel lang genoeg, dus gaan we het dan ook hierbij laten.

Tot een van de komende zon- of vrijdagen wellicht. En nog een laatste advies van jullie fantastische leiding: braaf zijn he ;)

Groetjes,

Sam en Katrien