

Phitajaar 2008-2009

gikamberke



Maart 2009

Beste chiroleden en –ouders,

Ik realiseerde mij dat ik in het vorig sikamberke vergeten was om een briefje te schrijven. Vandaar nu het eerste briefje van mij als hoofdleider. Voor degene die mij niet zouden kennen, ik ben Tim Van Grembergen en ik heb dit jaar de fakkel van hoofdleider overgenomen van mijn broer Sven. Ik zit al van kleins af aan in de chiro en ik ben dit jaar bezig aan mijn 4^{de} jaar leiding.

Ik kan jullie verzekeren dat we nog altijd met een zeer gemotiveerde leidingsploeg zitten die nu al toeleven naar het komende bivak. Maar eerst is er natuurlijk nog het paintballweekend van 25 en 26 april. Ook dit jaar gaan we hier een fantastisch en onvergetelijk evenement van proberen te maken. Inschrijven kan nog altijd op onze welbekende website www.sikambers.be.

Dan eventjes over de lokalen: er zal weldra weer gestart worden met de werken. Deze gaan meestal door op zaterdag. Iedereen is nog steeds welkom om een handje te komen helpen, maar bel dan eerst eens naar Eddy op 0479478802 zodat hij een planning kan maken.

Voor de rest denk ik dat we goed bezig en dat zullen we dan ook proberen voort te zetten.

Als er nog vragen zouden zijn, kunnen jullie mij altijd bereiken op het nummer 0485039434 of mailen naar tim@sikambers.be.

Vele vriendelijke chirogroeten,

Tim

Beste ouders

Beste leden

Dit is ons eerste briefje als VB. We zijn nu al maart en we hebben de chiro nu toch al enkele maanden vanuit een heel andere functie beleefd. Niet langer meer spelletjes bedenken en programma's maken, niet langer leiding geven en proberen om ons niet te veel te mengen in de manier van werken van de huidige leidingsploeg. Onze taak bestaat er voortaan uit om van op de zijlijn toe te kijken en de leiding te ondersteunen wanneer dat gevraagd wordt.

Aangezien we dit jaar weer geluk hebben met onze leidingsploeg en er stuk voor stuk zeer bekwame mensen inzitten die alles op alles zetten om er voor hun afdeling het beste van te maken, is dat niet zo een moeilijke klus. We hebben dus ook wat tijd om ons op andere taken te concentreren. Zo onderhouden we contacten met Bruisend Koningslo, de groep vrijwilligers die het laatste weekend van augustus dorpsfeesten organiseert ten voordele van onze chiro. Bovendien blijven we ook heel nauw betrokken bij de VZW en de mensen die ervoor zorgen dat onze nieuwe gebouwen vorm krijgen en we maken deel uit van de parochieploeg, zodat ook deze mensen weten wat er leeft binnen onze chiro.

Ons paintball-tornooi komt ook dichterbij en om deze festiviteit te organiseren kan de leidingsploeg rekenen op de medewerking van heel wat oud-leiding. Groepen maken kan nog steeds, en voor de mensen die liever passen voor het spel, is er een kippenfestijn. Dus iedereen is van harte welkom op zaterdag 25 april! (meer info: www.sikambers.be)

Het chirojaar loopt ook langzamerhand op haar einde en het bivak komt elke week een beetje dichterbij. We verwelkomen dit jaar ook mensen die geen lid zijn van onze chiro, dus iedereen die een broertje, zusje, neefje, nichtje, vriendje, vriendinnetje... heeft tussen 6 en 18 jaar, mag die zeker overtuigen om mee op kamp te gaan (2 tot 12 augustus)

We wensen jullie nog veel plezier met dit digitale boekje en wensen iedereen nog zeer veel chiroplezier toe!

De VB's

Ben Ben Hadi

Sven Van Grembergen

Beste chirovrienden

Langzaam maar zeker schuift de winter ons voorbij en komt de lente weer in zicht. Ja, de winter heeft wel zijn charme bij een wit sneeuwtapijt. Het geeft een poëtische schoonheid, maar ik hou het toch liever bij de lente. Daarin ziet ge weer alles tot leven komen . De planten komen in bloei en de dieren uit hun winterslaap ontwaakt kruipen uit hun schuilplaatsen en beginnen aan gezinsuitbreiding. Mooi en leuk is dat allemaal, maar we lopen en gemakkelijk aan voorbij, omdat het toch voor ons zo gewoon is.

Goed, we kunnen niet allemaal natuuronderzoekers worden of zijn, maar misschien wel natuurbewonderaars. Laten we af en toe eens om ons heen kijken en zien dat de mooiste dingen gratis zijn.

Intussen nodigt het betere weer ons uit om verder aan de afbouw van onze chirolokalen te werken. Ik zie er vol spanning naar uit, wanneer onze overgang van 't Voor naar Koningslo gebeurt . Dat mag niet ongemerkt voorbij gaan.

Gelukkig staat er al een grote afsluitpoort. Spijtig misschien voor de slukstorters en voor luitjes met duistere zaakjes. Ze zullen het elders moeten zoeken.

De vastenperiode is ook ingetreden. Het is wel niet zoals de ramadan bij de moslims. De vastenperiode zal voor velen van ons weinigzeggend en misschien zelfs nietszeggend zijn. Vroeger (in mijn jeugd) moesten we offertjes brengen en dat bestond vooral in snoep laten en dat opsparen tot na de vasten. Gelukkig is dat nu anders.

Voor mij is het een tip om even na te denken hoe ik sta tegenover mezelf en tegenover al degene met wie ik omga: vrienden, klasgenoten, collega's op het werk, huisgenoten . Hoe is mijn houding tegenover hen en wat moet ik eventueel veranderen. In verband hiermee voeg ik hier een klein verhaaltje bij

Verhaal: Gelukkig op mijn berg

Stel je eens voor ... twee jongens staan elk op een berg. Ze zijn er echt gelukkig. Tussen hen in ligt een diep dal. Ze zien elkaar wel, Maar hoe ze ook roepen en schreeuwen, Ze kunnen elkaar niet verstaan. Om met elkaar te kunnen praten, om met elkaar contact op te nemen, moeten ze naar elkaar toe. Uiteindelijk besluiten ze toch af te dalen. In het begin hebben ze schrik, En het is ook lastig, Maar eens als ze de juiste stap en het juiste pad vinden, Gaat het vlugger. Ze zijn zelfs heel verwonderd dat het zo gemakkelijk gaat. Hijgend en zwetend bereiken ze elkaar. Wat een ontmoeting! Ze zijn dol van vreugde. "Wat riep je daarboven naar mij?" zegt de ene. "Ik riep: Kom naar beneden", zegt de andere. "Ik dacht het, maar ik kon het onmogelijk verstaan. Van waar ben je? Waar ga je naartoe? En ... hoe heet je ?" En samen gingen ze op stap.

Zo gaat het als je met elkaar wil spreken, Je moet naar elkaar toe, Je moet elkaar ontmoeten.

Elk moet zijn geluksberg af, Ook de bergtop van zijn eigen ik. Je moet afdalen En alleen zo kan je elkaar de hand reiken. Alleen op die manier wordt het hier goed om leven, Gezellig en mooi, zoals bergen mooi zijn. Omdat hun dalen zo harmonisch in elkaar vloeien.

Ton

Beste leden, ouders & paintball-liefhebbers

Hier zijn we dan, terug van weggeweest! Jullie dachten toch niet dat we alles zomaar gingen laten vallen?

Het kamp is ondertussen al enkele maanden geleden, maar de herinnering zit nog vers in ons geheugen!

We zijn misschien gestopt als leiding, maar zoals beloofd blijven we de chiro steunen en helpen waar we kunnen.

En dat zullen we dus ook doen met het paintballtornooi die eraan komt! Jawel hoor, met alle plezier komen wij jullie daar met verfballetjes bekogelen! Héhéhé ..! Plezant hé!

Bij deze nodigen wij samen met de leidingsploeg jullie uit om er met ons, net zoals vorig jaar, een fantastisch weekend van te maken vol ambiance en actie!

Zeker nu met het nieuw concept van het "SUP'AIRveld", gaat het allemaal nog een stapje verder en wordt het nog spannender! En dat is ook de bedoeling want wij zien het groots, hopelijk jullie ook!

Voor degenen die liever niet de soldaat uithangen en die zich liever niet uitleven als een echte wannabe Rambo die door de kogels heen de tegenstander één voor één afmaakt, is er een ander oplossing. Deze personen mogen altijd komen mee genieten van de sfeer en van ons kippenfestijn op zaterdag 25 april! Ook leuk zo eten, drinken en kijken hoe de anderen zich uitsloven op het slagveld!

Dus maak jullie maar warm, ga toertjes lopen, do some sit-ups, pomp een 500-tal keer per dag, laat die spieren werken, oefen je schootingskills, begin aan een hongerstaking tot het kippenfestijn en zorg voor voldoende zin en energie zodat jullie klaar zijn om er het beste van te maken! Net zoals ons!

Tot dan!

Nico, Stijn & Steven

BRUISEND KONINGSLO

Gaat voor de **EERSTE MAAL**

door :

Wanneer : 29 EN 30

AUGUSTUS 2009

Waar : Koningslo zaal de

Kring en aan de nieuwe

chirolokalen.

Ten voordele van : CHIRO

KONINGSLO.

ONTHOUD DEZE DATUM.

MEER INFO VOLGT LATER!!!!!!

Hoi supercoole speelclubbers,

Het is weer eens tijd voor een briefje van jullie leider. We zijn al weer halfweg het jaar en het was alweer geweldig.

Het kamp komt langzaam maar zeker dichterbij, ik hoop dat jullie er al wat naar uit kijken! Maar volgend seizoen krijgen jullie daarover nog wat meer uitleg, want dan veranderen we de naam toepasselijk in "het bivakamberke"

Maar eerst komen er nog een paar maanden vol zon, plezier, vreugde, blijheid. Met de lente en de zomer voor de deur komt de leukste periode van het jaar er weer aan.

Waterspelletjes, avonturentochten buiten, ravotten, enzomeer kan nu allemaal weer buiten in de, hopelijk, hard schijnende zon, zonder maar een druppeltje regen.

Dat was alweer alles voor deze keer!

Tot zondag !

Sam

Hej, allerliefste super mega bangelijke rakwi's !!

Het is alweer eens tijd voor een briefje van jullie 2 leidsters...

Er zijn alweer 3 – 4 maanden voorbij, en we hebben (spijtig genoeg) nog maar 3 maand te gaan.

Hopelijk gaat het wat beter weer worden zodat we meer buiten kunnen spelen zonder dat jullie koud hebben, zodat we weer kunnen ravotten in het zonnetje.

We laten jullie er even aan herinneren dat het bijna paasvakantie is en dat wij dan geen leiding komen geven, kijk dus allemaal goed de kalender na op site zodat jullie er niet voor niets staan.

Veel hebben wij niet echt te vertellen enkel dat jullie een super groep zijn en dat wij het heel fijn vinden om jullie elke zondag weer te zien. De laatste weken waren we niet met zoveel, maar nu het beter weer gaat worden (hopelijk) verwachten we jullie weer massaal aan de lokalen.

Jullie zijn een mega groep en veel slechts hebben we niet te zeggen over jullie, een drukke groep maar dat kunnen wij wel aan! Wij hopen dat jullie zich toch wel amuseren op zondag want dat is onze opdracht 😊

Dit is alweer het einde van ons briefje, het volgende briefje zal het Bivakamberke worden, waarschuw al jullie vriendjes en vriendinnetjes almaar zodat ze van 2 tot 12 augustus niet op vakantie zijn maar samen met ons op Bivak zijn, we kijken er al naar uit !!

We gaan er nog een paar toffe weken van maken, wij doen ons best!

Veeel Rakwi groetjes,

Valerie en Joke

Dag onze allerliefste titopubers,

Jullie kijken waarschijnlijk al vol verwachting uit naar ons titoweekend van 27 tot 29 maart. Wij kunnen jullie verzekeren dat het een spetterend en verassend weekend zal worden. Ook zullen er nog vele zotte zondagen volgen, zeker nu het weer beter aan het worden is. Dan zal het voor jullie allemaal even blokken zijn voor jullie examens en daarna is het eindelijk zover en gaan we weer op kamp. Hopelijk zullen jullie er dit jaar weer allen bij zijn.

Hier nog een beestig moeilijk raadseltje om de locatie van ons weekend te weten te komen.

Op de plaats waar we zullen verblijven is de kans groot om een edel dier op 4 benen tegen te komen. Het gras is er ook groener dan aan de overkant. In de nabijheid van onze overnachtingplaats vindt men een magische berg die ons allen bekend is. Wie van dieren houdt zit hier zeker op plaats. Hoewel men er zich hier wel eens op den buiten waant, is deze plaats toch dichterbij huis dan men zou denken. Hebben jullie al een gedacht van waar het zou kunnen zijn? Natuurlijk wel. Anders zouden jullie onze tito's niet zijn. Denk er anders maar nog eens goed over na, maar kijk niet verder dan je neus lang is.

Nog vele groetjes van jullie leiding,

Tim en Bram

Restaurant 'Les Sikambers'

Keti-menu

Aperitief :

Een bruisend glaasje Koningslo, te consumeren op 29 & 30 augustus 2009 in zaal 'De Kring' en aan de nieuwe lokalen!

Voorgerecht:

Een pittig aardappelveldgerecht op basis van teamspirit, afgewerkt met een sausje van blauwe plekken. Dit gerecht is echt een schot in de roos ☺! Houdbaarheidsdatum: 25 & 26 april 2009.

Hoofdschotel:

Een verrassend bordje amusement, op basis van Keti-enthousiasme en op smaak gebracht met een gezonde dosis lachkriebels!
Seizoensgebonden: alleen op 1-3 mei 2009.

Dessert:

Een grensverleggend assortiment van tien uitzonderlijk zonnige smaken. De langverwachte smaaksensatie zal u zeker niet teleurstellen! Dit tongstrelende gerecht is enkel te verkrijgen in Le Mesnil, van 2 t.e.m. 12 augustus.

Elke Keti is van harte uitgenodigd om dit exclusieve menu te komen degusteren. Wij wachten ongeduldig op jullie komst en kijken er al naar uit om voor jullie al ons kooktalent uit de kast te halen ☺!

Jullie chefs,

IK

Een echte aspi is:

Altijd goed gezind

Super enthousiast

Prettig gestoord

En uiteraard ook

Intelligent

Iets in mij zegt dat jullie jullie wel zullen kunnen vinden in deze beschrijving ;)

We zijn ondertussen al weer heel wat verder in het jaar en hebben ondertussen al weer wat mooie en toffe zondagen achter de rug. Maar uiteraard is het jaar nog bijlange niet gedaan! Nu dat de zon er weer stilletjes aan door begint te komen ben ik er van overtuigd dat we nog heel wat zondagen gaan kunnen genieten van het mooie weer. Dan kunnen we ons al wat voorbereiden op de 10 dagen in augustus in de openlucht ;)

Maar zoals jullie allemaal al weten is het eerst volgende grote - belangrijke - super coole - evenement dat er aan zit te komen uiteraard de paintball waar jullie allemaal verwacht worden natuurlijk ;)

Ik zou zeggen, geniet allemaal nog van het zonnetje, amuseer jullie nog allemaal heel goed en tot zondag ;)

xXx

Katrien