

Chirojaar 2008-2009

Sikamberke



December 2008

Beste Chirovrienden,

Als reactie op jullie alarmerende oproep voor een artikeltje, wil ik proberen iets uit mijn mouw te schudden, maar het wil er niet goed uitvallen.

Allereerst om te beginnen mijn heel grote spijt dat de christuskoningviering andersneeuwde. Wie had verwacht dat de sneeuw zo plotseling en hard zou vallen.

Ik veronderstel, dat jullie allen bezig zijn met examens of zijn die al voorbij gegleden.

Hopelijk voor jullie allemaal met succes.

Examens voorbij, kerstvakantie voor de deur, maar tevens ook het einde van het jaar 2008.

Wat gaat een jaar toch snel voorbij. Ik vind dat toch.

Over enkele weken beginnen we aan 2009. Wat zal dat brengen? Ik hoop voor jullie een goede gezondheid, want dat is heel belangrijk, want als je dat niet hebt of niet meer hebt, wordt al het andere bijkomstig. Hopelijk ook veel succes en geluk.

Wellicht kunnen we de chirolokalen dat jaar betrekken. Dat zal een hele vooruitgang zijn chirolokalen zonder muizen of ratten!

Toevallig toen ik bezig was om wat op het papier te krijgen, hoorde ik een tekst van de profeet van Jesaja op de radio. Die klonk als volgt: "Elk dal moet worden opgehoogd, en elke berg en heuvel moet worden afgegraven; oneffen plekken moeten vlak gemaakt worden en maak de paden recht."

Ik dacht bij mezelf deze tekst van meer dan 2000 jaar geleden mogen ze tot vandaag nog gerust aanhalen, als ge de toestand van sommige wegen ziet.

Door deze tekst raakte ik een beetje op filosofische toer. Want is het eigenlijk niet zo dat het leven vol hobbelige en steile wegen is met vaak hindernissen. Mensen moeten soms enorme inspanningen doen om iets te bereiken soms in heel moeilijke omstandigheden. Er zijn toch zoveel mensen die het echt moeilijk hebben in het leven. Mensen kunnen het leven ervaren als een berg, waar ze niet tegenop kunnen, of als een dal waaruit ze niet meer kunnen klimmen, die in een diep dal zijn geraakt van ziekte of armoede....Die in het dal zitten van nergens 'thuis' mogen zijn. In al deze situaties zien we mensen vechten, soms met de moed der wanhoop, om uit het dal te komen of om weer boven op die berg te komen.

En we doen het elkaar ook wel eens aan. Wij maken het voor onze anderen soms ongemakkelijk op de weg van hun leven. We gunnen elkaar soms weinig ruimte. We kunnen soms toch zo onverdraagzaam zijn.

We moeten ons eens de vraag stellen hoe wij zelf zijn, hoe wij zelf met anderen omgaan.

Effen wij de wegen voor en naar anderen, wie zij ook zijn.

In deze wereld waar mensen van alle rassen en talen en culturen meer en meer samen komen wordt dat een enorme opdracht. Wegen banen naar elkaar.

Vrienden, laten we in het nieuwe jaar een positieve bijdrage leveren door onze vriendschap, Verdraagzaamheid.

Dat zal aan iedereen en zeker aan onze groep ten goede komen.

Fijne kerstdagen

Gelukkig en voorspoedig Nieuwjaar en een prettige vakantie.

Ton

Hoi allerliefste Speelclubbers,

Jaja, het is weer zover, 't is weer eens tijd voor een briefje
van jullie leider...

Eerst en vooral wil ik zeggen dat ik vind dat het jaar al
supergoed begonnen is, ik hoop dat jullie je allemaal een
beetje amuseren, ook al is het weer soms niet zo goed en
regent het. Gelukkig wordt het weer straks weer beter weer
en kunnen we nog meer buiten spelen, ravotten, ...

Zoals sommige van jullie misschien wel weten zijn het voor
mij binnenkort examens en daardoor zullen jullie in januari
normaal geen leiding krijgen van mij, maar van Sven, Ben, Lio
of de aspis (geen nood, ze zijn allemaal supertoffe mensen
😊). ik hoop dus dat jullie een braaf zijn voor hun, dat zij het
net zo leuk vinden als ik 😊. En vanaf februari ben ik klaar
met mijn examens en kom ik dus weer leiding geven aan
jullie.

Voor de rest heb ik niet veel te zeggen...

Nog veel plezier met jullie kerstvakantie en tot op de chiro !

Veel chirogroetjes,

Sam

***Dag onze allerliefste, allerschattigste, allerleukste, allerbeste
RAKWI'S !***

Het is tijd voor een 2^{de} briefje van jullie liefvallige leidsters.

Wij vonden de voorbije 3 maand al hééél tof en super en mega en fantastisch en nog zo veel meer! Hopelijk denken jullie er ook net zo over...

Nu het vakantie is gaan wij geen leiding geven en eens goed uitslapen zodat we er na de vakantie weer kunnen staan vol goede moed, vol goede voornemens en vooral met hééél veel spelletjes (neen gaan kussengevecht, Ward, ok af en toe wel ☺).

Hoe was iedereen zijn rapport? We hopen dat jullie allemaal goed jullie best hebben gedaan en goede punten behaald hebben zodat wij tegen de Kerstman niets dan goede dingen kunnen vertellen.

Ja ja, de Kerstman is ons niet vergeten. De eerste zondag dat het weer chiro is (4 januari) komt de Kerstman speciaal voor ons terug zodat hij jullie chiro – cadeautjes kan geven.. ☺

Tot zover hebben wij nog niets slecht te vertellen over jullie, hoe zou dat ook kunnen, jullie zijn allemaal zo voorbeeldige leden, de andere groepen mogen een voorbeeld aan jullie nemen ☺

Spijtig genoeg zal ik (joke) er na de vakantie niet zijn omdat ik dan (spijtig genoeg) midden in de examens zit en ik dus héél véél moet leren en dus niet zal komen zodat ik ook goede punten kan halen ☺

MAAR !!! gelukkig is Valerie er om jullie te plezieren en te amuseren en jullie te overladen met super mega toffe coole originele spelletjes !! Ik hoop dat jullie dan even enthousiast en braaf zijn zoals jullie bij mij hebben gedaan !

Wij hopen dat jullie in 2009 even talrijk aanwezig zullen zijn zodat wij jullie zeker niet moeten missen (want we missen jullie nu toch al een beetje hoor ☺)

Als afsluiter willen wij jullie familie en natuurlijk jullie een zalige Kerstmis en een gelukkig, liefdevol Nieuwjaar toewensen !

Dikke kerstknuffels en eindejaarszoenen

Valerie & Joke

XXX

Dag tito-vriendjes
Hier weer een briefje van jullie geliefde leiding,
Als je een goed rapport hebt wordt dit zeker een spetterende vakantie
Kerstmis en het nieuwe jaar komen eraan ,
Veel cadeautjes in- en uitpakken.
Tijd voor feestjes te bouwen ... maar niet teveel hé
Zodat we jullie de laatste zondag van de vakantie terug kunnen ontvangen.
De helft is al bijna voorbij maar ja we hebben nog genoeg tijd om super bangelijke en vette
spelletjes te spelen.
Binnenkort gaan we dan ook eens afspreken voor ons TITO-WEEKEND vast te leggen. En
natuurlijk zullen wij dan ook eens een briefje mee geven in verband met het laser-shooten.
Ziezo we hebben al het belangrijkste al vermeld, en dan zien we jullie terug het laatste
weekend van de vakantie

Groetjes

Tim

krikke

Liefste Ketis,

Aangezien jullie leiding weer eens in een creatieve (lees 'marginale') bui was en weer erg veel zin had om zich uit te leven, was jullie artikeltje in de kersteditie van het Sikamberke de dupe! Het resultaat kunnen jullie bewonderen in onderstaande Kerstboom vol Kerstwensen (Ja, dit zal later veel geld waard zijn :p)

Bij deze willen we jullie meteen ook een vrolijk Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar toewensen! We hopen dat al jullie wensen mogen uitkomen in het nieuwe jaar (tenzij deze wensen negatieve zouden kunnen uitdraaien voor ons natuurlijk :p) en dat jullie nog steeds met evenveel enthousiasme naar de Chiro zullen blijven komen ;)!

Jammer maar helaas, zullen wij wegens enkele toetsen in januari geen leiding kunnen geven, maar we zullen professioneel vervangen worden. Jullie worden op zondag dus nog steeds massaal op de Chiro verwacht!

Geniet nog van jullie vakantie en vele groetjes van jullie geweldige, studerende (☺),

superleiding!

Inus en Karenski

xXx



Liefste Aspi's,

Het einde van het jaar is weer aangebroken en bij deze dan ook uiteraard het begin van een nieuw (en hopelijk fantastisch) jaar! Ik moet zeggen dat ik het dit jaar al zeer fijn met jullie. En in mijn ogen steekt dan vooral het weekend eruit, waar we toch wel wat afgelachen hebben.

Ik hoop dat jullie examens allemaal goed zijn gegaan, dat jullie al goed genoten hebben van jullie vakantie en dat jullie kerstmis en Nieuwjaar uiteraard fantastisch gevierd hebben! Ik wil jullie ook een fantastisch 2009 toewensen, dat al jullie wensen die in 2008 niet zijn uitgekomen dit jaar wel mogen uitkomen (en al die nieuwe wensen ook natuurlijk ;)).

Verder,

wens ik jullie een jaar, een topper, een knaller,
een dagelijkse knuffel een zee van geluk.
En niet te vergeten een zuiver geweten,
een jaar vol vertrouwen een vleug romantiek.
Uniek in je leven, een jaar om te zweven,
een jaar zoals niemand er ooit een verwacht.

Nu al de Nieuwjaarswensen achter de rug zijn, wil effe nog iets korts over wat jullie in januari allemaal te wachten staat. Zoals jullie wel al weten zit ik dan met examens dus zal ik jullie geen leiding geven, maar zoals naar goede gewoonte zal Sven dan wel inspringen, dus geen zorgen ☺

Hiermee eindig ik mijn briefje.
Geniet allemaal nog van de rest van jullie vakantie
en tot in februari!

-xxx-

Katrien