

Chirojaar 2008-2009

Sikamberke



September 2008

Beste ouders, Liefste leden en leiding

Een beetje een vreemd briefje... want dit is namelijk de allerlaatste brief die ik schrijf als groepsleider en leider. Na 8 jaar leiding geven, werd het de allerhoogste tijd om de fakkel door te geven... en ik kan jullie verzekeren dat alle leden die nu in onze chiro zitten met hun gat in de boter gevallen zijn. Ik heb zowel in het jaar als op kamp gezien dat de mensen die in leiding zitten dat met zoveel enthousiasme en overgave doen dat het volgende chirojaar gewoon niet stuk kan!

Met heel wat traantjes is op kamp afscheid genomen van Stijn, Steven en Nico. Ik denk dat de reacties van de leden en medeleiding tijdens het laatste kampvuur en tijdens de samenkomsten in september voor hen een ontzettende blijk van waardering waren voor hun inzet in de chiro. Het spreekt dan ook voor zich dat iedereen hen heel hard zal missen!

Voor Ben en voor mezelf zit het iets anders in elkaar. Ook wij hebben afscheid genomen van het leidinggeven, maar blijven toch nog meedraaien achter de schermen van de chiro. Eddy heeft vorig jaar tijdelijk de rol van VB op zich genomen, maar heeft altijd gezegd dat het maar voor enkele maanden zou zijn. Bedankt, Eddy, om deze taak tijdelijk op jou te nemen. Ben en ik zien het voor 100 procent zitten om als volwassen begeleider de mensen van de leiding nog wat te ondersteunen bij activiteiten, feesten, kampvoorbereidingen,... Ook voor ouders kunnen wij een aanspreekpunt blijven.

Tim zal vanaf dit chirojaar groepsleider zijn. Je kan bij hem terecht voor alle vragen, klachten, opmerkingen in verband met de chiro. Uiteraard kan je met alle chirovragen ook terecht bij andere mensen van de leidingsploeg.

Tot slot zou ik nog iedereen van de leiding willen bedanken voor het mooie chirojaar en voor het fantastische kamp. Ook een dikke merci aan de kookploeg (Eddy, Tarras, Laurie, Sandra, Linda en Lieve)! Zonder jullie was het ons echt niet gelukt op kamp! Natuurlijk wil ik ook alle leden bedanken voor hun enthousiaste chirospirit! Een heel speciaal woordje van dank gaat zeker naar mijn ongelooflijke medeleiding en naar mijn supergroep! Katrien en Ine en alle Tito's, hartelijk bedankt om aan mijn laatste kamp als leider zo een mooi einde te knopen!

Heel veel groeten van mijn "collega-VB" Ben en natuurlijk ook van mijzelf ☺

Sven Van Grembergen

Hoi, iedereen,

Hoe gaat het nog met jullie? Goed, hoop ik. Ja, ik stel me die vraag, aangezien ik jullie sedert het bivak niet meer heb gezien, tenzij sporadisch.

Als ik even terugblik naar het bivak, dan kan ik niets anders zeggen, het was reuze : toffe gezellige sfeer, grappig uitgewerkt kampthema, mooi terrein. Beter kon het niet , denk ik.

Jammer, dat ik er maar 2 dagen kon zijn.

Intussen is de vakantie ook weer gepasseerd en de school weer begonnen. Hopelijk is iedereen met goede moed begonnen...

Na de vakantie beginnen ook de nieuwe werkjaren in de verenigingen en ook in de Chiro hoop ik. Bij een nieuw werkjaar worden er heel wat nieuwe plannen en voornemens op tafel gelegd en wensen uitgedrukt Soms wordt dit echter van de daken geschreeuwd. Veel geschreeuw maar weinig wol!

Ik zou ook een wensje willen uitdrukken, maar ik ga niet schreeuwen:

Jullie hebben allemaal wel eens een mooi bloemstuk gezien: allerlei bloemen van verschillende vorm, grootte en kleur verwerkt tot een prachtig geheel. Sommige bloemen vallen sterk op, trekken de aandacht, andere zijn onopvallend. Als ge nu uit zo'n groot bloemstuk één bloempje zoudt wegknippen, zelfs zo'n onopvallend bloemke dan zoudt ge toch merken dat er iets te kort is. Gans het bloemstuk vermindert in waarde, er is iets tekort. Het geheel is geschonden. Eigenlijk is het ook zo een beetje met de groep, Wij zijn alle jonge mensen met verschillende kwaliteiten en gebreken, die samen een groep vormen. Ook daar is iedereen nodig. Als er ook maar één afwezig is, ontbreekt er iets, is er een open plaatske in de groep. Daarom is het zo belangrijk, dat we er allemaal zijn. We moeten ook aan de anderen denken We moeten niet alleen komen voor ons eigen plezier, maar ook voor het plezier van de anderen, We moeten samen de zondagnamiddag plezierig en tof doorbrengen, We moeten ons niet afvragen hoe breng ik vandaag het best mijn zondag door, maar hoe zullen mijn vrienden van de afdeling de zondag doorbrengen als ik zomaar thuis blijf...

Gij begrijpt wel dat, als de afdeling klein is en er dan nog een paar van thuis blijven, het moeilikheden meebrengt, hoe die zondag met die paar, die wel komen, goed en plezant door te komen. Sommige activiteiten kunnen misschien niet gedaan worden, omdat ge er niet waart... 'Niet plezierig voor je makkers.'

Dus laten wij proberen op post te zijn!

En...maak er van dit werkjaar weer iets goeds van! Veel succes!

Ton, de pater

Hoi lieve speelclubbers,

Het is weer eens zo ver, tijd voor het nieuwe chirojaar !
Dit wil, jammer genoeg ook zeggen dat jullie afscheid moeten nemen van een deel van jullie groep... Jaja, een deel gaat nu over naar de rakwi groep, waardoor de groep een beetje kleiner wordt.

Gelukkig zijn er al heel wat nieuwe gezichten bij gekomen, zodat we toch nog met veel samen kunnen spelen 😊.

Wie jullie nieuwe leiding is, ga ik niet zomaar verklappen, maar ik ga wel het volgende zeggen: jullie moeten niet zo veel afscheid nemen want: (lees het volgende voor de spiegel, en dan weet je waarom...)

Er is maar 1 speelclubleider dit jaar, en dat is dezelfde leider die al 2 jaar lang leiding heeft gegeven aan de speelclub... Dus van mij hoeven jullie geen afscheid te nemen, want ik blijf nog een jaartje bij jullie!

Voor de rest is er niet zo veel meer te zeggen, buiten dat ik er zeker van ben dat het weer eens een fantastisch jaar zal worden met de nieuwe speelclubgroep!

Tot zondag !
Jullie “nieuwe leiding”

Hallo onze groene wezentjes,

*Hier jullie onbekend leiding.
Wij zijn niet groen maar wel jullie grootste kapoen.
Wij zijn groot en klein en vinden jullie zeer fijn.
We zijn niet dik maar dun en daarom beleven we veel fun.
Voor de één is het haar 2^{de} jaar, voor de ander is het allemaal nog
maar raar zo haar eerste jaar.
We doen soms dom, maar zijn zeker niet stom.
Er gaan er veel weg maar er komen er ook bij, daarom hebben we
volgend jaar een grote wei.
Wij zijn bruin en blond en hebben allebei een hond.
De één heeft bruine vlekjes, de ander mist die kleine plekjes.*

Hopelijk weten jullie nu al wie we zijn en vinden jullie het net als ons heel fijn.
We verwachten dat jullie er zondag zullen staan zodat we er stevig tegen aan
kunnen gaan!

Dikke kussen,
Jullie mega coole super mysterieuze geheime leiding

Dag allerbeste Titotjes,

Nu de eerste maand van het schooljaar voorbij is, is het nu tijd voor het echte werk; het chirojaar.

Dit jaar zal het weer een fantastisch super spetterend Titojaar worden.

Hopelijk zullen jullie weer allemaal op post zijn.

Jullie mogen natuurlijk ook wat extra vriendjes en vriendinnetjes meebrengen, want hoe meer Titozieltjes ,hoe meer vreugd.

Jullie zullen bijna allemaal Tito-groentjes zijn, dus verwavht jullie maar allemaal aan de GROTE TITO – DOOP, en een hoop van andere leuke en vette spelletjes.

Om te weten wie jullie fantastische leiding is volgend jaar, zullen jullie eerst dit moeilijke raadsel moeten oplossen

Groetjes

Raadsel:

Wij zijn met twee.

En zijn van hetzelfde geslacht.

De één is junior de andere senior.

Hoewel ons haar op elkaar heeft geleken, zou je het nu niet meer zeggen.

De één is voor blond, de ander voor bruin, maar we zijn beide dol op schuim.

Verder verschillen we nog één schoenmaat, en als jullie het nog niet weten, we verschillen evenveel in jaartallen als in centimeter.

Rarara wie zijn wij?

.....

.....

Het Keti-jaaroverzicht 2008-2009:

Oktober: Dat is de druppel die de Keti doet overlopen. *

November: De kogel is door de Keti. **

December: Een gegeven Keti moet men niet in de bek kijken. ***

Januari: Dat raakt mijn koude Keti's niet ! ****

Februari: Op hete Keti's zitten. *****

Maart: De Keti valt niet ver van de boom. *****

April: Als de Keti's van huis zijn, danst de leiding op tafel. *****

Mei: In mei leggen alle vogels een Keti. *****

Juni: Met de verkeerde Keti uit bed stappen. *****

* Belgisch herfstweeer op Chirozondagen

** Wapenstilstand

*** Kerstcadeautjes

**** Koude winterzondagen

***** Valentijn

*****(**) Lente

***** Ketiweekend

***** Examens

Wij zien het alvast helemaal zitten !

Hopelijk jullie ook... ☺

Groetjes,

Ik (maar niet Cindy)

Liefste Aspirantjes,

Om dit chirojaar mooi te beginnen, hier een briefje van jullie nieuwe leiding. De vraag is voorlopig natuurlijk wie ben ik precies? Wel, daar kunnen jullie achterkomen door het kleine 'raadseltje' op te lossen aan het einde van dit briefje. Maar 1 ding weten jullie ondertussen al, jullie hebben maar 1 leid(st)er dit jaar. Geloof het of geloof het niet, maar er is een reden waarom ik dit al verklap. Dit jaar zal het, wat het leiding krijgen betreft, een beetje anders zijn dan andere jaren. Als ik er niet kan zijn of als het gemakkelijk is om een extra leider te hebben, zal Sven (de nieuwe VeeBee) mij bijspringen, of het leiding geven voor een zondag overnemen.

Nu hoop ik dat jullie ondertussen wel wat benieuwd zijn naar het nieuwe jaar. Ik kan jullie verzekeren dat ik er alleszins naar uitkijk! Ik kan jullie verzekeren dat ik mijn uiterste best zal doen om jullie een onvergetelijk jaar te bezorgen, maar uiteraard zal dat ook wat aan jullie liggen he ;)

Over wat we dit jaar allemaal gaan uitsteken ga ik nog niet te veel verklappen maar wat ik wel al ga zeggen is dat we uiteraard op weekend gaan, waar en wanneer moet wel nog vastgelegd worden. Om een datum te zoeken die voor jullie allemaal goed uitkomt, zou ik willen vragen om zondag allemaal jullie agenda mee te nemen zodat we onze datum direct kunnen vastleggen.

Zo ik ga het hierbij maar eens laten en hopelijk tot zondag allemaal!

Dikke kus

De vraag wie ik ben, als ik je vertel dat mijn vriend in de week Andreas Ves. heet, hoewel ik er met momenten iets minder goed mee overeen kom en dat mijn aartsvijand dan weer Pisum Sativum is (als ik hem nog maar zie is mijn eetlust meteen verdwenen), is helemaal geen moeilijke vraag.